

40 ONDERWEG

Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum | 40^e jaargang - nummer 7 | september 2024

Verder, tot een blinde muur dat blokkeert

'Als ik vijfenzeventig word', zei mijn vriend (64), 'geef ik een groot feest. Ik nodig al mijn vrienden uit en vier mijn leven.' 'En daarna?', vroeg ik. 'Wat ga je daarna doen?' 'Daar heb ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht', zei hij, 'daarna hoeft van mij niet zo veel meer'.

Mijn vijfenzeventigste verjaardag ligt intussen royaal achter me. Ik heb het indertijd ook gevierd. Niet met het idee dat het zo wel mooi geweest was. Meer als feestelijkheid op een station waar de trein even stilstond. Mijn tachtigste verjaardag heb ik ook nog gevierd. De klanken van het feest waren gedempter dan vijf jaar eerder. Ik miste vrienden. De horizon was dichterbij gekomen. Er viel meer te vrezen, minder te verwachten.

Na mijn tachtigste was het of ik tot nu toe in een stad gelopen had, maar nu toch aan de grens van de bebouwing gekomen was. Voor me strekte een vlakke zich uit. Niemand kwam me halen. Maar de richting was duidelijk. Naar de horizon, tot een blinde muur verder gaan onmogelijk zou maken.

Voor dat zover is, sta ik nog voor lastige keuzes. En dat, terwijl ik er geestelijk niet scherper en lichamelijk niet beter op word. Blijven we wonen in ons, grote, oude huis?



Begin ik zelf met opruimen? Accepteer ik lichamelijke achteruitgang of verzet ik me ertegen? Hoe ga ik om met verlies, houd ik mijn souplesse en blijf ik nieuwsgierig?

En God? Ik ben veel met Hem bezig. Logisch, Hij loopt mijn leven lang al mee op. Met bidden, met momenten van stilte probeer ik de band met Hem vast te houden. Soms is dat lastig en lijkt Hij ver weg. Maar ik blijf Hem verwachten. Niet als de grote ophaler. Meer als degene die zich uiteindelijk over mij ontfermt.

Jan Greven



Ezels in de bijbel

Er zijn in de Bijbel twee sprekende dieren: de slang in het Bijbelboek Genesis en de ezel in het boek Numeri. Of ze nu echt gesproken hebben of niet: het zijn sprekende verhalen!

'Zo dom als een ezel', zeggen we. Maar ook: 'Een ezel stoot zich in 't gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen.' Hij is ook slim. Ezels zijn dwars en geduldig, dromerig en droevig, eenvoudig en hartverwarmend.

De betekenis van de ezel in het Oude Testament wordt mede bepaald door de betekenis die paarden hadden. Paarden werden gekoppeld aan vijandige legers die strijdwagens voorttrokken. Daarom komt de ideale koning nederig aanrijden op een ezel, volgens de profeet Zacharia. Die koning zal dezelfde eigenschappen hebben als de ezel: vreedzaam en onverzettelijk, zachtmoedig en nederig. Daarover later meer, wanneer we in het kerkelijk jaar stilstaan bij de intocht in Jeruzalem van Jezus op een ezeltje.

Het verhaal van Bileam en de ezel (te lezen in Numeri 22) is een verhaal vol humor. Dit verhaal was het hoofdonderwerp van mijn studieverlof van twee weken.

Bileam wordt door de koning van Moab ontboden om Israël te vervloeken. Want... wie door Bileam wordt vervloekt is vervloekt. Hij gaat op weg met zijn ezeltje. Al snel wordt die route geblokkeerd door een engel van de Heer. De 'ziener' Bileam ziet niets, maar het ezeltje ziet de engel wel!

De ezel vlucht de eerste keer dat hij de engel ziet de velden in, de tweede keer kan hij geen kant op vanwege muren aan weerskanten, waarbij de voet van Bileam klem komt te zitten. De derde keer gaat de ezel erbij liggen. Bileam slaat zijn ezel met een stok. Bijzonder (en humoristisch vind ikzelf) is dat Bileam, van wie verwacht wordt met woorden een geheel volk te kunnen vervloeken kennelijk niet in staat is zijn eigen ezel met



woorden nog één stap te laten doen; daar heeft hij een stok voor nodig.

Dan gaat de ezel spreken. En Bileam knippert nog niet eens met zijn ogen en gaat zelfs met die ezel in discussie. Ik kan daar vooral om glimlachen.

Blijft – voor sommigen – de vraag of de ezel écht heeft gesproken. Een predikant uit de vorige eeuw heeft daar eens op geantwoord: 'Ik heb zoveel mensen horen balken, dat het me nu wel vergund is te geloven dat een ezel met een mensenstem sprak...'.
Ik zie het vooral als een aansprekend verhaal, vol humor.

Met misschien als boodschap dat je zelf 'blind' kunt zijn voor dingen die vóór je ogen gebeuren. Dat zelfs een ézel ze ziet en begrijpt, maar jij, een mens, niet.

Ik heb een vreugdevol studieverlof gehad, waar ik de komende tijd regelmatig een facet van hoop te delen met jullie!

Benedikte Bos





Delen - wereldwijd dichtbij

Collecterooster Blaricum

08-09 Exodus

Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief de rug toe te keren.

15-09 KiA - Colombia

In Colombia komt veel seksueel misbruik voor. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen lopen extra risico. Misbruik begint vaak via online contacten of toerisme. Met steun van Kerk in Actie kunnen sociaal werkers kinderen die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld psychische en juridische hulp bieden.



22-09 Pax

Pax steunt vredesactivisten die opkomen voor gelijke rechten, veiligheid en een beter bestaan, zoals een groep vrouwen in Irak. Al maanden gaan zij de straat op om gewelddoos te protesteren tegen de uitzichtloze leefomstandigheden in hun land. Pax steunt hun strijd.

29-09 Blaricum-Sumatra-Medan

De doelgroep van de stichting BSM is een organisatie die dakloze gehandicapte kinderen in de stad Medan op Sumatra opvangt en zorg en onderwijs aanbiedt. Deze kinderen zouden anders volledig aan hun lot worden overgelaten, zouden eindigen in de goot en op straat.

06-10 Werelddiaconaat

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. We collecteren voor een beter leven voor boeren en hun gezinnen in Indonesië. In Zuid-Sumatra lopen boeren het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land te worden verdreven.

College van Diakenen van de PGB

Collecterooster Laren-Eemnes

08-09 Hulp dichtbij

Onze diaconie helpt discreet mensen in nood. Op dit moment blijken veel meer mensen in de problemen te komen door de inflatie en hoge energieprijzen. Een steuntje in de rug is welkom.

15-09 KiA - Colombia

Zie eerste kolom.

22-09 Oecumenische dienst in de Rooms-Katholieke Kerk te Eemnes

29-09 Gooise Voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbank helpt wekelijks 40.000 gezinnen met voedselhulp en gaat zo voedselverspilling tegen.

06-10 KiA Werelddiaconaat Israël

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. Kerk in Actie ondersteunt het werk van partnerorganisatie Sadaqa-Reut die gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten organiseert.



Jongeren in Israël bouwen aan een cultuur van vrede



Vindplaats van
getoof, hoop en liefde

College van Diakenen van de PGL

Tiengroep Laren – Blaricum – Eemnes

Mede in verband met het studieverlof van ds. Zeilstra, maar ook omdat het gezellig is, hebben we de komende herfst de tiengroepen van Blaricum en Laren onder leiding van Jurjen Zeilstra en Benedikte Bos samengevoegd.

We beleven boeiende avonden, vol van vragen en nieuwsgierigheid als het gaat over het leven, geloven en de Bijbel.

We komen afwisselend bijeen in de studeerkamer van Jurjen, Lindenheuvel 6 in Hilversum en in de Ontmoetingskerk aan de Kerklaan 41 in Laren, op maandagavonden, 19.30-20.30 uur.

De data de komende maanden zijn: 16 september (Hilversum); 7 oktober (Laren), 25 november (Hilversum) en 16 december (Laren). Ook nieuwe deelnemers zijn welkom.

**Bergen kunnen het
door het ruisen van duizend bomen in bossen:
roepen en zingen ter ere van de Heer.
Zij zijn de echo van Gods naam,
de echo van Gods naam.**

**Zeeën kunnen het
door het bruisend geluid van golven in de branding:
dansen en springen ter ere van de Heer.
Zij zijn de echo van Gods naam,
de echo van Gods naam.**

**Mensen kunnen het
tot het uiterste eind van heel onze aarde:
dansen en springen ter ere van de Heer.
Wij zijn de echo van Gods naam,
de echo van Gods naam.**

Karel Eykman



Met de rug naar de muur

Een van de meest indrukwekkende films van het afgelopen jaar is wel *The Zone of Interest*. Een film om koud van te worden. Nu ook online te bekijken.

The Zone of Interest toont in verstilde beelden hoe een nazifamilie opgewekt haar luxe leventje leidt onder de rook van de vernietigingsovens van Auschwitz. Losjes gebaseerd op een roman uit 2024 van Martin Amis, vertelt *The Zone of Interest* geen afgerond verhaal; hij bestaat uit een verzameling gefragmenteerde impressies van alledaagse taferelen, onttrokken aan het zicht, maar des te nadrukkelijker op gehoorafstand van wat zich achter de tuinmuur afspeelt.

Ook al krijgen we nooit te zien wat daar gebeurt, het is volstrekt helder wat daar aan de hand is. Die horror speelt zich dan ook vooral af in de soundtrack: onafgebroken blaffende honden, bijtende bevelen gevolgd door ijzelijke kreten van pijn.

Paradijstuin

Op een dag krijgt kampcommandant Höss bezoek van hoge officieren. Deze architecten van een nieuwe moordmachine leggen hem uit hoe zijn crematoriumsysteem nog efficiënter kan draaien. Als Höss vervolgens de opdracht krijgt te verhuizen naar het Nazi-hoofdkwartier in Oranienburg teneinde verdere plannen te ontwikkelen om grote aantallen Hongaarse Joden uit de weg te ruimen, weigert zijn vrouw Sandra haar Paradijstuin te verlaten. We hebben het toch goed hier, de kinderen zijn gezond, waarom zouden we weggaan?

Bij de verwerking van deze film dringt zich ontegenzeggelijk op wat de Joodse filosofe Hannah Arendt 'de banaliteit van het kwaad' noemde, waarin zij aangaf, zoals bij het proces van Adolf Eichmann, hoe doodgewone mensen tot afschuwelijke misdaden in staat zijn of deze misdaden accepteren door weg te kijken, terwijl men donders goed weet welke afschuwelijkheden zich achter de muren van het kamp afspelen.



Blinde muren

The Zone of Interest is een van de meest aangrijpende films over de Holocaust, omdat de in luxe badende personages ons confronteren met hoe wijzelf vandaag in de wereld staan. Willen wij wel weten wat er zich achter al die blinde muren in onze samenleving afspeelt en gaan ook wij niet 'gewoon' door met leven? We hebben toch alles binnen handbereik, wat moeten we nog meer?

Deze film is de zoveelste kans te leren van de verschrikkelijke fouten waartoe wij in de geschiedenis, tot op de dag van vandaag, in herhaling vervallen. Ook wij hebben de banaliteit van het kwaad niet kunnen uitbannen. Zoals regisseur Jonathan Glazer bij de première in Cannes verklaarde: 'Dit is geen film over het verleden, maar over het heden'.

The Zone of Interest is nog te bekijken via Picl.nl

Piet Halma

Piet Halma (Baarn) is filmrecensent bij het Friesch Dagblad. In die krant verscheen een uitgebreidere versie van deze recensie.



Protestantse Gemeente Blaricum

De Dorpskerk

Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum
035 531 56 81

Koster

R. Hoogendoorn, 06 2223 1078

Predikant

Ds. J.A. Zeilstra,
Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum
035 624 7449, zeilstar@xs4all.nl

Scriba

H. Oort, 035 538 8277
scriba@protestantsegemeentebларicum.nl

Vertrouwenspersoon Veilige Kerk

Ds. P. Barnard, 06 1345 1757
petra.c.barnard@planet.nl

Website

Correspondentieadres:
webredactie@protestantsegemeentebларicum.nl

College Van Kerkrentmeesters

Secretaris:

kerkrentmeesters@
protestantsegemeentebларicum.nl
Bank: NL45 RABO 0308 4012 39
t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Blaricum

Gedachtenisfonds:

Bank: NL 48 RABO 0332 4500 07
t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Blaricum

Ledenadministratie:

Mevr. A. Loenen-van de Meent, 06 8263 8480,
ledenadmin@protestantsegemeentebларicum.nl

Beheerder kerkhof:

H.van Schaik, Zwaluwenweg 1,
1261 GH Blaricum, 06 1530 6861,
kerkhofbeheer@protestantsegemeentebларicum.nl

College van Diakenen

Voorzitter (ad interim):

B. Reitsma,
diaconie@protestantsegemeentebларicum.nl
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93, t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum

Jeugd en Kerk

Op dit moment is er geen crèche. Eén keer per maand is er kinderdienst in de Dorpskerk voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Via een groepsapp worden ouders geïnformeerd. Contact via Beatrijs: beatrijsbulder@hotmail.com

Kerkomroep

De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te zien (rechtstreeks of later) op internet: kerkdienstgemist.nl/stations/2263 U kunt ook de gratis app downloaden en kijken op uw telefoon of tablet. Via kerkomroep.nl kunnen de diensten direct of later worden beluisterd.



Van het consistorie

Bij de diensten

Zondag 8 september gaat ds. Cees Hendriks voor. Hij was interim-predikant in de Dorpskerk van 2020-2021.

Zondag 15 september

Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Is het in een oude wereld mogelijk



als een nieuw mens te leven, ook als je al veel hebt meegemaakt? Zonder voorbij te willen gaan aan de zwaarte die het verleden heeft gebracht, antwoordt de bijbel 'ja' op deze vraag. De apostel Paulus fundeert dit antwoord met verzoening. Dat is voortdurende vernieuwing van je relatie, niet alleen met God en met anderen, maar ook met jezelf en je eigen geschiedenis. Iedere dag blijft een nieuwe kans.

Het thema deze zondag is het PKN-jaartheme 2024/2025:

Als Nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk.

Schriftlezingen: Jesaja 40, 27-31; 2 Korintiërs 5, 14-21 en Johannes 3, 1-8.

Liederen: Psalm 33: 1, 2 en 8; Lied 301e; Psalm 146c: 1, 4 en 7; Lied 809; Lied 346; Lied 686; Lied 992; Lied 670 en Lied 675.

Er is vandaag kinderdienst.

De kerkenraad is blij voor te kunnen stellen: Trudy Baan als ouderling voor het pastoraat en Bertien Estié als diaken. Zij zullen in deze dienst, waaraan medewerking wordt verleend door de cantorij onder leiding van Richard Vos, in het ambt worden bevestigd. Zij mogen zich in deze rol, net als onze nieuwe bezoekerster Francisca Heijnen, hartelijk welkom weten. Na afloop

van de dienst is iedereen welkom, eerst om bij de koffie de nieuwe ambtsdragers de hand te schudden, dan voor een gezellige lunch, als het wat het weer betreft kan bij Het Achterom, anders in de kerk.

Zondag 22 september is ds. Klaas Touwen voorganger. Hij is sinds 2022 werkzaam als predikant van de Nederlandse kerk in Zuid-Duitsland en is als dorpskerkambassadeur verbonden aan de PKN.

Zondag 29 september

Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra



'Verdrijving uit Eden' - Masaccio, 1425

In de verdrijving van Adam en Eva uit het Paradijs heeft een oeroude cultuur betekenis willen geven aan de strijd om het bestaan, de pelgrimage der mensheid. Immers alleen de zon gaat voor niets op en wij eten ons brood, figuurlijk gesproken, met het zweet van het werken nog op ons gezicht. Kan het zijn dat wij gaandeweg ook van onze

inspanningen mogen genieten en rust vinden?

Thema: Gezonden om de aarde te bewerken.

Liederen: Psalm 107: 1, 2, 17 en 20; Lied 301g; Lied 747: 1, 5 en 8; Lied 944; Lied 339b; Lied 612 en Lied 807: 1, 3 en 6.

Schriftlezingen: Exodus 16, 1-16; Romeinen 12, 9-21 en Johannes 6, 30-58.

Zondag 6 oktober komt ds. Evert-Jan van Katwijk. Hij is sinds februari 2024 predikant in de Grote Kerk in Naarden.



Van de predikant

Het geeft een vreemd gevoel om aan een kerkelijk seizoen te beginnen en tegelijk te beseffen dat ik tussen 29 september en 24 november niet op het rooster van voorgangers van de Dorpskerk voorkom. Ondertussen ben ik al flink aan het lezen geweest in de vakantie en heel gemotiveerd om verder aan de studie te gaan waar het gaat om religieuze identiteitsvorming in Suriname. Op 1 juli nam ik deel aan de Ketikotiviering in Amsterdam en ik liep mee

van de Stopera naar het Oosterpark. Ik was onder de indruk van de kracht die mensen kunnen uitstralen, ook wanneer zij een beladen verleden met zich mee torsen. Dit najaar wordt de kerk in Hilversum van de wijk waar ik 28 jaar heb gewerkt, gesloten. Dat gaat me aan m'n hart. Tegelijk weet ik dat wat ooit aan waardevolle momenten heeft plaatsgevonden, nooit echt verloren zal gaan. Daar wordt een bodem in gevonden om op te staan, een kostbare wortelgrond voor nieuwe hoop. Laten we zo kijken naar ons eigen kwetsbare bestaan vandaag, binnen en buiten de kerk.

Jurjen Zeilstra

Tijdens het studieverlof vindt vervanging van Jurjen Zeilstra plaats door Benedikte Bos, Casper van Dorp en Petra Barnard. Coördinatie: Wil Vooijs, 06 3833 9036.

Tapijten van de Apocalyps iedereen is welkom wanneer we op donderdag 12 september in de Dorpskerk gaan kijken naar de schitterende afbeeldingen van de meer dan tachtig Tapijten van Angers, die middeleeuwse kunstenaars maakten bij de Apocalyps, de teksten van Johannes van Patmos, die we

lezen uit het Bijbelboek Openbaring in de vertaling van 1951. Jurjen Zeilstra geeft daarbij ook een korte inleiding. De toegang is vrij en we beginnen om 19.30 uur.



Uit de gemeente

Bloemengroeten



Foto: Bram Veerman

In de afgelopen periode zijn de bloemen uit de kerk met onze felicitaties en/of wensen voor een spoedig herstel en mét onze hartelijke groeten gebracht naar de dames Lidy de Witte, Willy Overstegen, Bea Veerman, Diesje Steinz, Anne-Marie de Fouw, Elly André de la Porte, de heer Jan Greven en het echtpaar Rodenhuis.

Indien u iemand wilt voordragen voor een bloemengroet, neemt u dan contact op met één van de leden van de diaconie of stuur een mailtje naar diaconie@protestantsegemeenteblicum.nl

Met vriendelijke groet,
College van Diakenen

Wij gedenken
Joost Verstoep-Brugman

Op 5 juli jl. is overleden mevrouw Joost Verstoep-Brugman. Mevrouw Verstoep is ruim 101 jaar oud geworden.

Zij was de echtgenote van ds. W.C. Verstoep die van 1981 tot zijn emeritaat in 1987 aan de Dorpskerk was verbonden. Na Blaricum vertrokken de Verstoeps naar Dinxperlo en later naar Olst.

Kinderdienst

Ik hoop dat iedereen heeft genoten van een mooie vakantie en weer klaar is voor een nieuw seizoen, want op 15 september is het Startzondag en dan is de eerste kinderdienst na de zomervakantie.

Het jaarthema van de kerk is 'Als Nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk.' Hoe we dit thema gaan verwerken in de kinderdienst? Dat zul je zien als je komt. Alexander Later en Bonne van Hattum gaan meehelpen in de leiding, maar op de andere ouders doen we ook een beroep om mee te helpen. Zo maken we er met elkaar wat moois van.

De andere data van het nieuwe seizoen zijn: **13 oktober**, **10 november**, **1 december** en **25 december**.

We hebben ook al wat data in 2025 geprikt die genoteerd kunnen worden: **9 maart**, **13 april** (Palmpasen), **20 april** (Pasen) en **8 juni** (Pinksteren).

Voor informatie kunt u terecht bij Beatrijs Bulder: beatrijsbulder@hotmail.com of 06 2427 3358.

Tot ziens!
Beatrijs Bulder

Mevrouw Verstoep is in Ermelo overleden. Ze was daar opgenomen in een instelling voor slechtzienden. Ze is op vrijdag 12 juli begraven in Diepenveen in het graf waar haar man indertijd is begraven. Wij gedenken hen beiden die een betekenisvolle bijdrage hebben geleverd aan het gemeentelven in Blaricum.



Sophia Alida de Koning
Op 18 juli is, in Hospice C'est La Vie in Naarden, Sophia Alida de Koning overleden, lid van de Dorpskerk. Zij was 85 jaar en woonde in de Bijvanck. Sophia werd in Amsterdam geboren. Ze was een blijmoedige en lieve vrouw, die moedig omging met een echtscheiding waar zij erg onder heeft geleden. Haar diepste verlangen was het om in deze wereld vrede uit te stralen. Dat was in de geest van de mooie tekst uit Romeinen 12,18, waar Paulus schrijft: 'Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.' De uitvaart heeft in besloten kring in stilte plaats gevonden.

ds. J.A. Zeilstra

Cie. Kruispunt



'Seniorenuitje'
donderdag 19 september 2024
Cie. Kruispunt organiseert op donderdag 19 september aanstaande

het jaarlijkse seniorenuitje voor onze actieve senioren!
Met de touringcar gaan we een dag met elkaar op stap. Dit keer naar Brabant, waar we in Tilburg het Textiel Museum bezoeken en in Waalwijk de Sint Jan de Doperkerk.

In het Textielmuseum is veel te zien en te leren over ambachtelijke textiele toepassingen in verleden en heden. Techniek en design gaan hier hand in hand. En ... momenteel is er een groepstentoonstelling 'Makers on materials'. Wol, katoen, fique, linnen, rubber en zijde; dat zijn de zes hoofdrolspelers in deze groepstentoonstelling. Zeven internationale, hedendaagse kunstenaars vinden inspiratie in deze natuurlijke materialen. Zij nodigen ons uit om te komen ontdekken waar hun passie vandaan komt en welke verhalen er schuilgaan achter de werken die daaruit zijn voortgekomen.



(Zie ook: www.textielmuseum.nl/makers-on-materials-videomateriaal)
We worden ontvangen met een introductie over het museum. Vervolgens gaan we zelf het museum ontdekken. Voor de lunch brengt de touringcar ons naar een bijzonder restaurant in Tilburg. Hierna vervolgen we onze reis naar Waalwijk voor een rondleiding in de grootste neo-byzantijnse kerk van Nederland. Daar haalt de touringcar ons ook weer op om huiswaarts te keren.

Cie. Kruispunt verheugt zich op dit uitje; gaat u ook mee?
Opgeven kan bij:
- Bep Boekensteijn, 06 5310 1347 of
- Tiny de Wit, 06 2789 3104.

Het aanmeldingsformulier ligt op de tafel in de Voorhof en in 't Achterom. Uw eigen bijdrage is ook dit jaar € 25.

Koffieochtenden

Deze vinden plaats op de 1^e en 3^e vrijdag van de maand. Vanaf oktober bent u weer van harte welkom van 10.00 - 12.00 uur in het sfeervolle huis van de Diaconie, Achterom 1. Voor koffie met iets lekkers en om 11.00 uur het 'Bijbels recept van de week'. Daarnaast is er ook weer vanaf oktober op de laatste donderdag in de maand het 'uitje in de buurt'!

Hartelijke groet,
Bep, Monique, Sabine, Tiny en Anne-Marie.



College van Diakenen

Collecteverantwoording

Juni 2024

Doel	Collectes/ bank/QR	Met uplift
02 St. De Vrolijkheid	175,35	750,00
09 Viore	154,20	800,00
16 Exodus	132,10	550,00
23 KiA Libanon	269,30	850,00
30 St. De Hoop	202,24	850,00
TOTAAL	933,19	3800,00

Juli 2024

07 Preken in gebarentaal	159,25	500,00
14 St. De Vrolijkheid	259,70	1050,00
21 Amnesty Int.	92,10	300,00
28 Stap Verder	168,30	700,00
TOTAAL	679,35	2550,00

Alle bedragen in euro's.

Hartelijk dank voor uw gaven!

Met ingang van 1 juni 2024 is de vermenigvuldigingsfactor voor de uplift verhoogd. De opbrengsten van collectes met een plaatselijk/regionaal doel worden dan vermenigvuldigd met de factor 5, de landelijke collectiedoelen met een factor 4 en de internationale collectiedoelen met een factor 3.

Met vriendelijke groet,
Pieter Schreur, penningmeester
Diaconie



Van de Kerkenraad

Het zal u niet ontgaan zijn: de stellage voor de banners voor de kerk aan de kant van de Torenlaan is weggehaald. Onder normale omstandigheden loont dat, gezien de vele door de PGB georganiseerde evenementen niet, maar in de zomermaanden treedt de rust in en dan is een ongehinderde blik op de Dorpskerk te prefereren.

Die rust tekent ook de activiteiten van de kerkenraad; vele van haar leden zijn afwezig en genieten van een, hopelijk onbezorgde, vakantie. Er is sinds het verslag in de laatste Onderweg dan ook geen kerkenraadsvergadering geweest. Desalniettemin was er de afgelopen maanden op de achtergrond van de kerkenraad wel degelijk enige activiteit. Vooral projecten van de Diaconie zijn in dit verband te vermelden.

Met het doel de banden met de vrijwilligersorganisatie Stap Verder in Amsterdam-Zuidoost te verstevigen bezocht een delegatie uit het College van Diakenen op 3 juli deze organisatie. U hebt er ongetwijfeld van gehoord, want er wordt in de Dorpskerk al jarenlang voor gecollecteerd. De Stichting helpt inwoners van Zuidoost een stap verder te brengen, onder andere door het organiseren van taallessen, handwerk cursussen en naailessen, met medische en juridische spreekuren en het bieden van was- en douchemogelijkheden. Deze voorbeelden zijn slechts een greep uit de vele mogelijkheden die de Stichting aanbiedt. De diaconale delegatie was onder de indruk van het grote aantal activiteiten en van het enthousiasme van de medewerkers. Zij zal de organisatie dan ook in de toekomst van harte blijven ondersteunen. En dan bezochten enige leden van de Diaconie op 1 augustus een door de Stichting Burgercomité vluchtelingen Blaricum georganiseerd voorleesproject op de Woensberg. De

bedoeling van dit project is om jonge Oekraïense kinderen spelenderwijs de Nederlandse taal bij te brengen door hen in zowel het Oekraïens als het Nederlands sprookjes voor te lezen. Het werd een geanimeerde avond met een muzikale omlijsting, waaraan ook een hapje en een drankje niet ontbraken. De Diaconie was als belangrijke sponsor uitgenodigd.

De stellage voor de banners voor de kerk zal nog tot begin september opgeborgen blijven, maar daarna zult u hem weer regelmatig langs de Torenlaan aantreffen. We kijken uit naar de startzondag op 15 september, waarin Trudy Baan en Bertien Estié als lid van het College van Ouderlingen respectievelijk de Diaconie zullen worden bevestigd. Tot dan wensen wij u nog een ontspannen vakantietijd.

Bas Reitsma, voorzitter



College van Kerkrentmeesters

Collecteverantwoording

Juni 2024

30-06 Cie. Kruispunt	146,50
----------------------	--------

Juli 2024

07-07 Orgelfonds	48,30
14-07 Eredienst	188,15
21-07 Pastoraat eigen gemeente	58,55
28-07 Koffiedrinken na de dienst	72,90

Augustus 2024

04-08 Communicatiemiddelen	72,35
11-08 Cantorij	97,60
18-08 Cie. Kruispunt	70,70

Alle bedragen in euro's.

Via de QR-code werd voor de collectes € 319,50 ontvangen, via de bank € 50.

Alle gevers onze zeer hartelijke dank.

Collecterooster

08-09 Eredienst
15-09 Pastoraat eigen gemeente
22-09 Koffiedrinken na de dienst
29-09 Cantorij
06-10 Verlichting en verwarming

Met hartelijke groet namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Aertsen, voorzitter

Kerkbalans 2024

Nu de maand augustus is verstreken, wordt het weer tijd voor een update. Wij mochten in de periode tot eind juli € 68.000 van de toegezegde € 88.000 ontvangen, landelijk gezien een zeer hoog percentage van 79%. In oktober zullen we herinneringen gaan versturen naar gemeenteleden die wel hebben toegezegd, maar daaraan tot eind september nog geen gehele of gedeeltelijke invulling hebben gegeven.

Solidariteitskas en Onderweg 2023

Door een onvolkomenheid zijn in een deel van de gemeente de enveloppen hiervoor niet bezorgd. In Huizen zal dat alsnog gebeuren. Ons verzoek is om de betalingen voor eind september te doen.

Solidariteitskas en Onderweg 2024

In Onderweg nr. 8, die zal verschijnen in de tweede week van oktober, zullen de betalingsverzoeken voor de Solidariteitskas en Onderweg meegaan. Het verzoek aan de gemeenteleden die geen automatische incasso hebben afgegeven is om het bedrag voor einde van het jaar over te maken. Wilt u alsnog een automatische incasso afgeven dan kan dat via ddefouw@solconmail.nl. Van gemeenteleden die al wel een automatische incasso hebben afgegeven, zal in oktober het ingevulde bedrag worden geïncasseerd via banknummer NL77 RABO 0373 7489 81 t.n.v. Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) te Gouda.

Wij wensen allen na deze zomerperiode een luisterend oor en wie weet er is altijd een ambtsdrager of gemeentelid in de buurt voor een praatje.

Met hartelijke groet,
René de Fouw, penningmeester

Kerkcafé

Rosalie van der Broeck: Antisemitisme, wegstijgen kan niet meer

Donderdag 26 september 2024, 20.00 uur

Op 7 oktober 2023 drongen Hamasstrijders Israël binnen en richtten er een gruwelijk bloedbad aan. Deze aanval was de aanleiding tot een vreselijke oorlog in de Gazastrook. Nog voordat de Israëlische militairen Gaza binnentrokken, werd er ook hier in Nederland al gedemonstreerd, tegen Israël. Eerst nog met woorden, maar in toenemende mate ook met fysiek geweld, terwijl bezetting van universiteitsgebouwen gepaard ging met vernielingen en andere onrechtmatige handelingen.

Universiteiten lijken te worden beïnvloed door antisemitisme dat meekomt met studentenprotesten. Kritiek op Israël kan leiden tot onverdraagzaamheid ten aanzien van de Joden. In deze spannende tijd heeft Rosalie van der Broeck de moed ons voor te houden dat wegstijgen niet langer kan. Zij doet dat op een indringende wijze, met oog voor de vele facetten rond het thema Israël, antisemitisme, de haat en de doden. In de discussies dreigt veel nuance verloren te gaan. Daarom is het van belang, kennis te nemen van haar visie.



Rosalie van der Broeck is communicatiestrateg bij het CIDI (Centrum voor Informatie en Documentatie Israël), debattrainer bij stichting Nederlands Debat Instituut en oud-voorzitter van de rechtsfilosofische studievereniging DIQIT (Universiteit Leiden).

Donderdagavond 31 oktober 2024

Het publieke debat in gevaar

Spreker: Geerten Waling, historicus, schrijver en columnist

Donderdagavond 28 november 2024

Darwin en het geloof in de schepping

Spreker: dr. Jurjen Zeilstra

Donderdagavond 23 januari 2025

God in de Oorlog en Politieke Kathedralen

Spreker: prof. Jan Bank

Donderdagavond 27 februari 2025

De waarde en gevaren van syncretisme:

Casus Suriname

Spreker: dr. Jurjen Zeilstra

Alle avonden worden gehouden in de Dorpskerk, Torenlaan 16, 1261 GD te Blaricum.

Koffie en thee zijn vanaf 19.45 uur beschikbaar.

Na de inleiding is er ruim gelegenheid tot discussie en voor het stellen van vragen.

Na afloop (plm. 22.00 uur)

kan een glas worden gedronken.

Belangstellenden uit alle denkrichtingen, vrienden en kennissen zijn van harte welkom.

Gert van Dijk



Dorpskerk ook trouwlocatie

Op 24 juni 2024 heeft burgemeester Barbara de Reijke de Dorpskerk van Blaricum officieel aangewezen als permanente trouwlocatie. Daarmee is de Dorpskerk er niet alleen voor kerkdiensten, maar ook voor uitvaarten, concerten, lezingen en nu dus ook voor huwelijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze koster Rob Hoogendoorn, 06 2223 1078 of bezoek op onze website www.protestantsegemeentebларicum.nl de pagina verhuur.

Wij verheugen ons erop vele mooie huwelijken te mogen verzorgen.





Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Johanneskerk

Naarderstraat 5, 1251 AW Laren

Ontmoetingskerk

Kerklaan 41, 1251 JS Laren

Contactpersoon koster

Renee Kuperus, 06 5395 3458

Predikant

ds. Benedikte L. Bos
Bisschopswaard 3
1251 TX Laren
06 4137 3021
predikant@pglaren-eemnes.nl

Contactpersonen

Betty van Dillen, *scriba*
scriba@pglaren-eemnes.nl, 06 1635 2526

Sylvia Kuperus, *assessor*

sylviakuperus@ziggo.nl, 06 2036 6275

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk

Rieke Swaan, 06 2321 1508
Paula Cnossen, 06 4546 2229

Correspondentieadres

PGL
www.pglaren-eemnes.nl
webmaster@pglaren-eemnes

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

Renee Kuperus, Wally Moesweg 18
1251 AT Laren, r.kuperus@kuperus.nl,
06 5395 3458

Penningmeester:

Co Swaan, P.C. Hoofweg 45, 1217 RJ Hilversum
06 4028 3340

Bank: NL39RABO0334939577

t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Reservering/huur kerk(zalen)

Renee Kuperus, 06 5395 3458

Collectebonnen:

2 x 20 bonnen voor € 41
NL58RABO01573192 37, t.n.v. PGL,
o.v.v. Collectebonnen

College van Diakenen

Voorzitter:

Ruud Ham, vziaconie@pglaren-eemnes.nl

Penningmeester:

Jan van Hamond, Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,

jvhamond@xs4all.nl, 035 531 1888

Diakonie:

NL47RABO0334902282

t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Zending

NL47RABO 0334 9022 82 o.v.v. Zending

Kerkelijk Bureau

H. Docter, Velthuijsenlaan 21,
1251 KK Laren, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kinderdienst

Oppasdienst: Joke Duurland, 06 4644 8086

Kinderdienst: Leo Verhoef, 06 5188 7540

Godly play: Marjolijne Yska, 06 1262 4880



Uit de gemeente

Wij gedenken ...

Ingeborg Gerda van Rijn-de Bilt
Op 25 juni overleed op 91-jarige
leeftijd Ingeborg Gerda van Rijn-de
Bilt.

Inge woonde de laatste jaren in
Slingerbosch, maar woonde de vijftig
jaren daarvoor op 't Paadje, nummer
40, in Laren.

Inge hield ervan de handen uit de
mouwen te steken: ze werkte voor
haar huwelijk bij de Atheneum
Boekhandel in Amsterdam. Tijdens
haar huwelijk zorgde zij samen
met haar man voor een drieling
pleegkinderen en later ook voor een
Christen-Turks gezin. In Laren zette
zij de burenhulporganisatie 'Graag
gedaan!' op. Vervolgens startte zij de
kringloopwinkel Laren. Ook was zij
jarenlang diaken in onze kerk. Inge
was een mens van aanpakken.

Ze trouwde met Dick van Rijn, samen
kregen zij hun zoon Ronald. Haar man
is helaas vroeg overleden, zij bleef
veertig jaar alleen.

Inge hield van vrolijke kleding en
kleurige bloemen. Zelf was zij ook een
kleurrijke, temperamentvolle vrouw.
Bij haar was altijd plek voor mensen,
hoe verschillend ook. Ook in de
ruimte van God is iedereen welkom.
Dat zij bij God mag rusten in vrede.



Albert van Renselaar

Toch nog onverwacht hebben familie
en naasten op 14 juli afscheid moeten
nemen van Albert van Renselaar, 89
jaar oud.

Ab kon goed leren. Na de lagere
school hoefde hij niet te gaan werken
in het boerenbedrijf van zijn ouders,
maar mocht hij naar de Mulo. Hij
haalde zijn examen, met een 10 voor
boekhouden en rekenen.
Op latere leeftijd werd hij gevraagd
door de gemeente Huizen om

te helpen bij het opzetten van
verschillende scholen. In die
periode heeft hij Mytyschool
De Trappenberg, Lomschool De
Wijngaard en het Blindeninstituut
mede opgezet. Daarnaast vond hij
tijd voor zijn hobby: fotograferen.



Ab heeft
tientallen jaren
trouw zijn vrouw
verzorgd die aan
een spierziekte
leed. En ondanks
alles was hij
intens dankbaar.
Hij sprak dat ook

altijd uit. 'Dankjewel dat je geweest
bent', en: 'Heb ik al gezegd dat ik
blij met je ben'. Zijn nabestaanden
zijn dankbaar dat hij zonder lijden in
zijn slaap is overleden. En vandaar
het lied in de dankdienst voor zijn
leven: 'Tienduizend redenen tot
dankbaarheid'.

Ria de Vos-Overeem

Op 2 mei 1941 werd in Hilversum
een meisje geboren: Maria. Op 4
augustus is zij in Laren overleden: Ria
de Vos-Overeem.

Op haar kamer in Johanneshove hing
een replica van de aankondiging van
de geboorte van Christus aan haar
naamgenoot Maria.

In de dankdienst voor haar leven stond
Casper van Dorp, voorganger in die
dienst, ook stil bij de overeenkomsten
van deze beide Maria's. Ze worden
gekenmerkt als betrokken,
liefdevol, bezorgd, beschermend.
Onvoorwaardelijke liefde gevend.



Fra Angelico (1395-1455) - Annunciatie

In het verhaal uit Lucas fluistert de
engel Maria in dat ze haar kind 'Jezus'
moet noemen. 'Bevrijder' betekent
die naam. En zoals de Bijbelse

personen vaak een naam hebben die bij hen past, zo gaf Ria haar kleinkinderen koosnamen die bij hen pasten.

Open en ontvankelijk, zo waren de beide Maria's. Geloven begint bij het besef dat je het leven niet in de vingers hebt. Beide Maria's stonden open voor het onverwachte, het onwaarschijnlijke...

Dat Ria de Vos mag zijn in het land waar het goed is: met bloemen en engelen. En waar ze bij haar naam genoemd wordt: 'Maria'.

ds. Benedikte Bos

Bloemengroet



Foto: Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de bloemen uit de kerk als gebaar van verbondenheid naar:

Trudy en Martin Brier - Eemnes
Ans Deurloo - Laren
Christa en Filippus Brier-Kiemel - Eemnes
Mevrouw Huisjes - Laren
Jan en Anneke den Dunnen - Eemnes
Wijnand en Marian Serdijn - Eemnes
Wil Homeijer - Huizen
Wim van Velzen - Hilversum
ds. Benedikte Bos - Laren
Hans de Jager - Laren
Hanny van Zomeren - Laren
Femke Ham en Rob van der Pas - Huizen
De heer Radstake - Laren
Janet van der Veen en Theo Smith - Middenbeemster
Rita en Rob Schaapherder - Laren
Toos Mulder - Laren
Mevrouw Van Aardenne - Laren
Edith Terburg - Eemnes.

Wie iemand van binnen of buiten de gemeente wil voordragen voor de

bloemengroet kan zich wenden tot:
Rieke Swaan-Velthuisen
06 2321 1508
riekeswaan@hotmail.com

Beste mensen,
Het is er toch van gekomen, al heeft het wel lang geduurd: we wonen nu in Goes. Na de laatste kerkdienst in Laren op 28 januari jl., waaraan we fijne herinneringen hebben overgehouden, hebben we een half jaar de kerkdiensten bijgewoond van de PKN-gemeente Kamperland. Ook hier waren de contacten bijzonder prettig. Sinds 25 juli wonen we in Goes en gaan daar onze weg vinden. Ons adres is: Schuttershof 10-10, 4461DZ Goes. 0113 308 961

Hartelijke groet en tot ziens,
Rien en Ina Wesdorp



College van
Diakenen

Collecteverantwoording

12-05	Binnenl. Diaconaat	257,25
19-05	Kinderen in Pretoria	628,95
26-05	KiA Bangladesh	232,30
02-06	Hulp dichtbij	431,65
09-06	Pax Kinderhulp Eemnes – Armeense kinderen	342,60
16-06	SchuldHulpMaatjes	214,61
23-06	KiA Libanon	309,22
30-06	KiA Moldavië	246,80

De diaconie vult de collectes zo nodig aan tot € 350.

Jan van Hamond



Van de
Kerkenraad

Met het schrijven van dit stukje is de vakantieperiode alweer bijna voorbij en gaan we ons weer richten op het nieuwe seizoen. Vanaf 1 september ontmoeten we elkaar weer in de Ontmoetingskerk nadat we zes zondagochtenden mooie vieringen in de Johanneskerk hebben gehad.

Zondag 15 september vindt de Startzondag plaats. Het koor begint weer met de repetities en op 26 september kunt u aanschuiven om mee te eten bij Lekkerkerk. Ook de kerkenraad vergadert weer: eind september. Er is al een bijeenkomst geweest van de 75+-groep, kortom: het nieuwe kerkseizoen begint.

In de zomermaanden is de Johanneskerk elke zaterdagmiddag open geweest en hebben diverse vrijwilligers vele voorbijgangers en bezoekers enthousiast kunnen vertellen over deze kerk. Op zondagmiddag 15 september is de Johanneskerk ook open in verband met het Open Monumentenweekend. Het orgel zal dan van 15.00-15.30 uur bespeeld worden door Jan Meurs.



Koffiedrinken na de dienst

Een mooie mededeling voor nu is dat er twee mensen bereid zijn om de taak van wijkouderling op zich te nemen: Katja Toom, zij zal de wijk Laren-Zuid overnemen van Gré te Brake, en Anke de Bruijn, die de wijk Eemnes-Noord overneemt van Betty van Dillen. Zondag 6 oktober is de bevestigingsdienst. We zijn heel blij dat deze belangrijke taken weer worden vervuld! Maar... er is nog een vacature voor de wijk Laren-Oost, dus mocht u denken: dat lijkt mij wel wat, meldt u zich dan gaarne aan bij onze scriba.

Ik wens u allen een prachtige nazomer toe waarin we weer kunnen genieten van andere kleuren en geuren in de onuitsprekelijk mooie natuur.

Sylvia Kuperus

Lekkerkerk

Iedere laatste donderdag van de maand wordt er door een groep enthousiaste vrijwilligers een maaltijd bereid voor mensen die gezamenlijk willen eten. De eerste maaltijd van dit seizoen is op 26 september om 18.00 uur in de bovenzaal. Iedereen is welkom, jong en oud. De kosten zijn € 5. Opgeven kan op de lijst achterin de kerk of bij Ineke Yska (06 1421 0212) tot 22 september. Graag willen we u ook vertellen dat Lekkerkerk dit seizoen € 200 heeft overgehouden; dat bedrag is geschonken aan de Voedselbank.

Paula van Hamond,
namens alle Lekkerkerkers



Fotowedstrijd 2024 Kerkgangers jureren mee

De Werkgroep Communicatie organiseert ook in 2024 een fotowedstrijd. Voor de zevende keer!

In Onderweg vroegen wij de afgelopen maanden wie een mooi thema kon bedenken. Degene die het meest geschikte thema aanbracht, kon een cadeaubon ontvangen. Verschillende suggesties bereikten ons. Uiteindelijk heeft Ineke Yska de bon ontvangen. Zij droeg het thema 'Als Nieuw' aan.

Beste fotografen, laat je creativiteit werken! Pak de camera of je mobieltje. Ga dit thema te lijf. Jullie krijgen twee maanden de tijd om een treffende foto in te sturen: tot **zaterdag 9 november**. Niet meer dan één foto per persoon inzenden, via nieuwsbox@pglaren-eemnes.nl.

Iets extra's naar een idee van Renske van Dorp dit jaar: alle foto's worden na 9 november in de kerk opgehangen zodat de kerkgangers vier zondagen in de gelegenheid zijn een lijst in te vullen waarop zij kunnen aangeven welke foto's zij als nummer 1, 2 en 3 beoordelen. Op 12 december vergadert de Werkgroep Communicatie en wordt de definitieve volgorde van de winnaars vastgelegd. Kortom, jullie allen jureren mee! Op zondag 2 februari 2025 worden in aansluiting op de dienst de winnaars bekend gemaakt. Voor nu: veel succes!

Werkgroep Communicatie

Kinderdienst

Als afsluiting van het seizoen en om te vieren dat de kinderen bijna zomervakantie hadden, was er de laatste zondag van de kinderdienst een spelletjesochtend. Een bijzondere spelletjesochtend, want de kinderdienst kreeg bezoek van gastgezinnen uit Armenië. De Armeense kinderen maakten kennis met oud-Hollandse tradities zoals koekhappen, spijkerpoepen, eierlopen, boter, kaas en eieren. Ondanks de taalbarrière hielpen de kinderen elkaar door middel van handgebaren en door dingen voor te doen. Wij, leiding van de kinderdienst, vonden het een geslaagde spelletjesochtend. We bedanken iedereen die er was en die geholpen heeft.

Ter afsluiting van de kinderdienst en de kerkdienst kwam de gemeente naar buiten. Leo had een prachtig idee bedacht: Het vrijlaten van een witte duif. Dit staat symbool voor vrede.



Zegenwens

Vrede wens ik je toe,
liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden,
leef met zijn liefde,
vrede wens ik je toe.

Zegen wens ik je toe,
aandacht wens ik je toe,
dat er mensen zijn
met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.

Het nieuwe seizoen van de
Kinderdienst begint op **zondag
8 september 2024**.

Famke Overzee

Waar ben jij in dit verhaal?

Iedere eerste zondag van de maand hebben de kinderen van de kinderdienst Godly Play, met Marjolijne en Ineke Yska. Voor ons als kerkgangers is dat dan ook geen onbekend begrip. Maar wat is Godly Play precies? De redactie ging op bezoek bij Marjolijne en vroeg het haar.

Er liggen materialen uitgestald op de tafel en de cupcakejes zijn gebakken, de thee is klaar: een perfecte omgeving voor dit gesprek. Zo perfect dat we meteen van start gaan. Mijn oog valt op een klein lapje, waarop wat fijn zand ligt. Wat is dat? vraag ik Marjolijne. Ze drukt met twee vingers zorgvuldig sporen in het zand, terwijl ze met een rustige stem vertelt dat Abraham door de woestijn loopt en ... Dan is het al gebeurd: ik ben meegenomen in haar verhaal, ik ben ontroerd.



Wat is Godly Play?

Godly Play is een methode die door de Amerikaan Jerome Berryman in de 70'er jaren is ontwikkeld om kinderen te begeleiden in hun spirituele ontwikkeling. Hij baseerde zich op de ideeën van Maria Montessori. Uitgangspunt van die pedagogiek is dat kinderen geen lege vaten zijn die je met van alles kunt vullen. Je moet ze meenemen in de verhalen en ze de kans geven uiting te geven aan hun eigen ervaring. Dat vereist een veilige omgeving, waar geen fout of goed heerst. Spelen met mooie materialen is daarbij heel belangrijk. Naast praten over God kun je God zo ontmoeten, ontdekken in het spel.

Wat doe je bij Godly Play?

Het spel kent verschillende fasen. Het begint met het VERHAAL. We zitten allemaal in een kring op de grond (gelijkwaardigheid!), op een kussen en het verhaal wordt verteld met behulp van poppetjes, symbolen, zand, etc. Het kunnen verhalen zijn over God en zijn mensen (Heilige verhalen) of gelijkenissen. Die zijn heel kostbaar en zitten in een gouden doosje (staat op tafel). Het kunnen ook liturgische verhalen zijn over doop, Kerst, Pasen. Daarna worden er VRAGEN gesteld aan de kinderen om ze dicht bij het verhaal te brengen. Vragen als 'Wat is het belangrijkste van dit verhaal?', 'Waar ben jij in dit verhaal?' Geen overhoorvragen en er is geen goed of fout.

Marjolijne geeft een voorbeeld uit het verhaal van Mozes, die met het volk voor de zee staat. Ze pakt een poppetje: 'Dat is Mozes'. Dan beweegt ze haar hand verticaal van boven naar beneden tot naast het poppetje en zegt: 'God kwam zo dicht bij Mozes'. Daarna doet ze hetzelfde met haar andere hand en zegt: 'En Mozes kwam zo dicht bij God dat hij wist hoe hij het volk door het water naar vrijheid kon leiden.' Op haar vraag 'Waar ben jij in dit verhaal.' zei een van de kinderen eens: 'Ik voel me soms als Mozes, dat je ineens weet wat je moet doen.' Een mooie reactie. Maar als een kind zou zeggen: 'Aan de zee, want ik ga vanmiddag met mijn oma naar het strand', dan is dat ook een goed antwoord.

De derde fase is de VERWERKING. Kinderen mogen zelf kiezen waarmee ze gaan spelen: iets bouwen van Lego of Kapla, iets tekenen of knutselen, wat ze maar willen. Opmerkelijk is, aldus Marjolijne, dat ze dat vaak in stilte doen.

Na de verwerking gaat iedereen terug naar de kring voor de VIERING. Eten en drinken, bedanken voor alles (bidden) en vertellen wat je bezighoudt (oma komt, ik heb een wiebeltand, de poes heeft jongen, etc.).

Het laatste onderdeel is de ZEGEN. Die ontvangen de kinderen in onze gemeente samen met de volwassenen in de kerkzaal.



Marjolijne voor haar kast met Godly Playmateriaal.

Na dit interview zou ik heel graag een keer Godly Play spelen. Met kinderen, jongeren, volwassenen. Met iedereen.

Alice van Kalsbeek

Mandalacursus 'Symbolen'

Afgelopen seizoen hebben we met veel plezier en creativiteit verschillende godinnen in de mandala verbeeld. Volgend seizoen is het thema: Symbolen.

Symbolen kom je overal tegen. Het dagelijks leven is doordrongen van allerlei beelden die een bepaalde symboliek in zich dragen, denk maar aan verkeersborden of aanduidingen in winkels of openbare gebouwen. Omdat we dagelijks met symbolen omgaan, staan we er meestal niet zo bij stil.

Niet alle symbolen zullen je aanspreken, pas als je getroffen wordt door de schoonheid of juist de complexiteit van een symbool, zul je de verbinding ermee kunnen leggen.

Verskillende symbolen

Er zijn naturalistische voorstellingen en abstracte, soms



Lemniscaat

geometrische vormen (heilige geometrie) als symbolen. De cirkel, de golf, de lemniscaat, de spiraal, het vierkant en de driehoek zijn abstracte oersymbolen. Ook de zon, de maan, de ster, het kruis, de roos, het hart en de beker zijn bekende symbolen.

Symboliek kom je al vanaf de oude culturen tegen, bijvoorbeeld in de grottekeningen en in tekeningen en hiërogliefen in de Egyptische piramides. Religies gebruiken al eeuwenlang hun eigen symboliek. Ook taal kan symbolisch worden gebruikt. Sprookjes en mythen zijn prachtige uitdrukkingsvormen van symboliek om uiting te geven aan abstracte begrippen zoals waarheid, wijsheid, moed en liefde bijvoorbeeld.

Ook aan dieren en bloemen kennen wij een symbolische betekenis toe, zoals wijsheid aan de uil; schoonheid, wijsheid en de scheppende kracht aan de lotus (wedergeboorte).

Kleuren en getallen hebben eveneens een symbolische betekenis. En dromen worden vaak symbolisch uitgelegd. De betekenis van symbolen kan veranderen in de loop van de tijd en is afhankelijk van de cultuur waarin ze worden gebruikt.

Getallen in de Bijbel

In de Bijbel komen veel getallen voor met een specifieke betekenis. Daar staan 3, 7 en 12 bijvoorbeeld voor compleetheit, voor iets dat helemaal af is. Denk aan de drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest). Jezus

stond op uit het graf na drie dagen. Zeven: God schiep de wereld in zeven dagen en in het boek Openbaringen wemelt het van de zevens: een monster met zeven koppen, zeven trompetten, zeven plagen, etc. Bij twaalf gaat het om Gods volmaakte 'bestuur': twaalf stammen, twaalf apostelen, twaalf discipelen.



Religieuze symbolen

De cursus

In de cursus 'Symbolen' gaan we werken met verschillende symbolen, waar ieder op zijn eigen manier mee aan de slag kan, via een kant-en-klare vorm of juist op zoek naar je eigen vorm. We maken onder andere een zon-, ster- en natuurmandala en een levensboom.



In deze mandala komen de symbolen cirkel, vierkant en driehoek terug.

Lijkt het je leuk om je aan te sluiten bij deze groep creatieve, inspirerende vrouwen, die elke tweede woensdag van de maand van 13.30 – 16.00 uur samenkomen, geef je dan op bij RoseMarie Harenberg (06 4353 0510; rosemariéharenberg@yahoo.co.uk). We starten 11 september 2024. In totaal zijn er acht bijeenkomsten.

Rose-Marie Harenberg



Kerkdiensten

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk worden uitgezonden via kerkomroep.nl en zijn ook te volgen via Facebook en YouTube. Diensten van de Dorpskerk zijn te zien via kerkdienstgemist.nl/stations/2263. U kunt ook de gratis app downloaden.

Zondag 8 september 2024

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. C. Hendriks
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. B. L. Bos

Vrijdag 13 september 2024

Johanneshove	10.30 uur	pastoor N. van der Peet
--------------	-----------	-------------------------

Zondag 15 september 2024, Startzondag

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. B. L. Bos

Zondag 22 september 2024

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. K. Touwen
Ontmoetingskerk	10.00 uur	geen dienst
Oecumenische dienst, Rooms-Katholieke kerk te Eemnes	10.00 uur	ds. B. L. Bos/Kath. Voorg.
Stichtse Hof	10.45 uur	ds. M. Randt

Zondag 29 september 2024

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. K. Touwen

Zondag 6 oktober 2024

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. E. J. van Katwijk
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. B. L. Bos

Vrijdag 11 oktober 2024

Johanneshove	10.30 uur	pastoor N. van der Peet
--------------	-----------	-------------------------



Foto: Rineke Ooykaas

ONDERWEG

Onderweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente Blaricum protestantsegemeentebларicum.nl en de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes pglaren-eemnes.nl

Redactie

H. Aertsen, J.A. Zeilstra, ds. B. L. Bos, A. van Kalsbeek (eindredactie)

Correctie

B. Veerman, S. Visser

Fotografie

R. Ooijkaas, H. van Schaik, B. Veerman

Opmaak en druk

Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen

Bezorging / Abonnementen

Protestantse Gemeente Blaricum:
L. van Deutekom, 't Erf 8,
1261 NB Blaricum, 06 4297 1845
leo@vandeutekom.org

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes:
H. Docter, Velthuisenlaan 21,
1251 KK Laren NH, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kopij insturen

Kopij voor alle rubrieken sturen naar:
onderweg@protestantsegemeentebларicum.nl

Vermeld in de onderwerpregel altijd voor welk onderdeel de kopij bestemd is (PGL of PGB) en zo mogelijk voor welke rubriek. Instructies voor het aanleveren van kopij kunt u bij de redactie aanvragen.

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten bij ruimtegebrek en om aangeboden berichten niet te plaatsen.

Data waarop de kopij bij de redactie binnen moet zijn en de verspreidingsdata voor de volgende nummers:

Nr	Kopij	Verspreiding
08	wo 25-09	za 12-10
09	wo 30-10	za 16-11
10	wo 04-12	za 21-12

De sluitingsdatum voor inzending van kopij voor het eerstvolgende nummer van Onderweg is:

WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2024