

40 ONDERWEG

Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum | 40^e jaargang - nummer 8 | oktober 2024

Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk

De herfst is mij dierbaar. Natuurlijk, het voorjaar is prachtig! De knoppen staan op springen. De lente brengt nieuw leven en, ik weet het, dat is ieder jaar weer een nieuwe belofte en een nieuwe kans. De zomer kan aan al dat leven de ruimte geven die nodig is. Zomerkinderen worden geboren om te genieten. En zeker, zelfs voor een winterkind als ik (in januari geboren) hoefden mijn ouders niet bang te zijn dat ik als baby van honger of kou zou omkomen. Maar er moet steeds zoveel in de tijd van groei en bloei. Zelfs bij het jaarthema 24/25 van de Protestantse Kerk moet ik even iets overwinnen. Overbelasten wij onszelf niet als wij steeds maar alles willen vernieuwen? Mogen wij, in een hectische wereld, ook gerust en stil leven met oude en vertrouwde tradities?

Ik houd van de herfst als een fase in het jaar van verstilling. Het is alsof de natuur zelf ons laat voelen dat het allemaal best wat langzamer mag, bewuster van een ritme het leven waardig, met tijd voor mijmeren en andere gedachten dan de zorgen voor morgen en de frustraties over wat gisteren mislukte. Het is alsof de natuur ons mensen in het najaar smeekt even wat rustiger aan te doen omwille van de schepping zelf. Een oeroude cultuur heeft de relativering van ons activisme als Gods eigen troostwoord na de zondvloed beleefd (Genesis 8, 22).

Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een eind aan. (Genesis 8, 22)

In de herfst kan het me overkomen dat ik me even voel losgemaakt van het vliegwiel dat vanzelf veeleisend door blijft draaien en dat boeddhisten *samsara* noemen, maar dat onze samenleving in een ijzeren greep houdt, aangevuurd door het onheilig gebod 'Gij zult begeren.' De schepping snakt naar ademtocht. Laten wij onszelf én alles waardoor wij worden omringd, de dieren, de natuur, die herademing gunnen, in het licht van Gods Koninkrijk.

*When Roses cease to bloom, Sir,
And Violets are done –
When Bumblebees in solemn flight
Have passed beyond the Sun –
The hand that paused to gather
Upon this Summer's day
Will idle lie – in Auburn
Then take my flowers – pray!*

Jurjen Zeilstra



©GEEK FOTO

Geloven, ondanks de ziekte van Alzheimer?

Alzheimer is een ontluisterende ziekte. Niet alleen vanwege de vergeetachtigheid, hoe lastig deze ook is, maar door het verlies van waardigheid.

Soms kom je uitzonderingen tegen. Dan ontmoet je ouderen van wie je op het eerste gezicht niet zou zeggen dat ze deze aandoening hebben. Ze hebben een leuke babbel en beschikken over sociale vaardigheden. Maar dat zijn uitzonderingen. Bij de meeste mensen met de ziekte van Alzheimer is dat niet zo. De blik in hun ogen is leeg, ze schuifelen voorbij zonder hun omgeving op te merken, ze zijn vergeten hoe mes en vork gebruikt moeten worden en soms herkennen ze hun eigen kinderen niet meer. Die ontluistering en de toenemende hulpbehoefte maken deze ziekte tot een schrikbeeld voor 'gezonde' mensen.

Wat betekent dit voor het geloofsleven van de Alzheimerpatiënt? Kan iemand met dementie die zijn eigen echtgenote niet meer herkent nog wel in God geloven? Ik wil bij deze vragen een paar opmerkingen maken (en er later misschien een toerustingsavond over organiseren).

In de eerste plaats is het opvallend dat demente mensen soms heldere uitspraken doen over hun vertrouwen op God, terwijl ze nauwelijks tot een gesprek met hun medemens in staat zijn.

Ik herinner me een vrouw die ik bezocht. 'Ik ben van de kerk', zei ik. En ik had een foto bij me van de kerk van haar kinderjaren. Makkelijk te vinden op internet. 'De Here is mijn herder', zei ze.

Hoewel de meesten van u weten dat ik niet graag (want vals) zing, durf ik die kwetsbaarheid wel te tonen bij mensen die fragiel zijn. Met hen zing ik. Zij vullen een psalmversje van vroeger (Oude Berijming!) aan of hun ogen lichten op bij het horen van een bekend lied (*Ik ga slapen, ik ben moe*).

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet bij alle demente ouderen deze heldere momenten aanwezig zijn. Sommigen lijken zich nauwelijks van hun bestaan bewust en zelfs de meest verre herinnering is uit hun denkwereld verdwenen.

Maar ik vertrouw erop dat geloven in God niet alleen een zaak is van kennis en verstand. Geloof is een relatie. De band van liefde en vertrouwen laat zich niet verbreken door de ziekte van Alzheimer. Toen de oudere nog een kind was, verbond God Zijn naam aan die van hem of haar. Dat werd wellicht bevestigd in de doop. Mogelijk volgde een belijdenis. Maar of je ge-



Verbinding – Veerle Verhoeven

doopt bent, belijdenis hebt gedaan of niet: God heeft zich met mensen verbonden en zal dat blijven doen. Dit betekent dat bij ouderen met dementie bepaalde uitingen van het geloof kunnen verdwijnen. Maar de verbondsrelatie blijft bestaan. De Eeuwige blijft trouw, ook als mensen zich Hem niet meer herinneren.

Lied 786:2 uit ons Liedboek (tekst: Ria Borkent) verwoordt het zo:

*Al krimpen mijn gedachten
en raak ik woorden kwijt,
verlies ik taal en tijd,
uw woord is levenskrachtig.
Er zijn herinneringen,
uw hartslag in mijn oor,
als ik uw klanken hoor
en psalmen mee kan zingen.*

Benedikte Bos



Wat als we opnieuw zouden kunnen geloven? Welke woorden zouden we dan geven aan de ervaring van betekenis en diepgang? In dit boek biedt Claartje Kruijff tegendraadse en bevrijdende perspectieven op wat geloven anno nu kan zijn. Veel mensen zijn losgeraakt van religie, maar herkennen zich in wat Julian Barnes zo mooi zei: 'Ik geloof niet in God, maar ik mis hem wel'. Of ze zeggen dat ze niet gelovig zijn, maar wel spiritueel. En dat ze wel willen geloven, maar het gewoonweg niet kunnen. Voor Kruijff is dit verlangen het beginpunt voor een nieuw gesprek over God. Wars van dogma's en met een open blik is dit boek een inspiratiebron voor vrije gelovigen, ongelovigen, twijfelaars en andere zinzoekers.

Claartje Kruijff, Een God die in mij gelooft. Uitgeverij Ten Have 2024. Paperback € 22,99. E-book € 11,99.



Hoe ga je als jongere van nu om met grote thema's als klimaatverandering, discriminatie en social media? En hoe kan de Bijbel je daarbij helpen? Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft een nieuwe editie uitgebracht van de jongerenbijbel, NBV21 Jongerenbijbel, die inspeelt op dat soort vragen. Bijdragen zijn geschreven door een interconfessioneel team van auteurs. Naast de volledige Bijbel bevat het boek themaroutes, speciale themapagina's en inspirerende portretten van Bijbelse personen. Geen pasklare antwoorden, maar handvatten om zelf op zoek te gaan. De inhoud van de Jongerenbijbel sluit aan bij de belevingswereld van jongeren die naar de middelbare school gaan en oudere jongeren. Deze editie is goed te gebruiken naast de vorige.

NBV21 Jongerenbijbel, Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2024. € 59,95. jongerenbijbel.nl



Er was eens een oude boom. Hoe oud? Dat weet de boom niet. Hij weet wel dat hij veel dingen van vroeger weet. Die berichten krijgt de boom door van zijn wortels. Van heel diep. Vanuit zijn tenen. En daar, ergens in 'het donker' van zijn wortels, heeft de boom iets opgevangen. Een waarschuwing, een alarm: Kijk uit voor roodborstjes! 'Een goed boek is een wereld die je openslaat, binnengaat en die zich bewonen laat. Met kleuren en illustraties die hun eigen verhaal vertellen, met taal die ontroert. Woorden en beelden die mijn oude wereld begrijpen en een nieuwe openen. Zó dat de tijd stilstaat in een ogenblik eeuwigheid. Zo'n boek dus. Zo'n boek is dit.' (Martin Snaterse, petrus.protestantsekerk.nl)

Kees van der Zwaard & Janneke Hoek, De boom die bang was voor een roodborstje. Uitgeverij Peper 2024. Hardcover € 16,99.

Alice van Kalsbeek



Delen - wereldwijd dichtbij

Collecterooster Blaricum

13-10 Voedselbank

Hoewel een aantal voedselbanken heeft moeten sluiten bij gebrek aan vrijwilligers en/of voedsel, kan Voedselbank Gooi & Omstreken nog steeds voedselpakketten uitdelen aan haar cliënten. De aanvoer van voedsel is onzeker en de voorraden beginnen te slinken. Daarom zijn donaties meer dan welkom.

20-10 Inloophuis Wording

Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen die – om welke reden dan ook – dakloos of thuisloos is geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook terecht als je maar weinig contact hebt met medemensen, je eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt afblazen.

27-10 C'est la Vie-huis

Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, krijg je samen met je naasten een enorme klap te verwerken. Met het C'est la Vie-Huis sta je er niet alleen voor. Daar wordt ondersteuning geboden in de laatste fase van het leven.

03-11 Hospice Huizen

Hospice Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd.

10-11 Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Bolivia)

Zie rechter kolom.



College van Diakenen van de PGB

Collecterooster Laren-Eemnes

13-10 Hulp dichtbij

Onze diaconie helpt discreet mensen in nood. Op dit moment blijken veel meer mensen in de problemen te komen door de inflatie en hoge energieprijzen. Een steuntje in de rug is zeer welkom om tijdelijke problemen op te lossen.

20-10 KiA - Indonesië



Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische eiland Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk van Zuid-Sumatra deze boeren.

27-10 Stichting Viore

Viore is een regionaal centrum waar mensen die leven met kanker elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen.

03-11 Het vakantiebureau

De diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl zijn voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau zo'n zestig vakantieweken voor ca. 2700 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan.

10-11 KiA - Bolivia

Door klimaatverandering is de regenval in het hoge Andesgebergte steeds grilliger. Veel jongeren trokken naar de stad, omdat ze geen toekomst meer zagen in de bergen. Maar sinds daar waterreservoirs gebouwd worden is irrigatielandbouw mogelijk en keren jongeren weer terug.

College van Diakenen van de PGL

Verantwoording Interkerkelijke 40-dagenactie 2024

Voor 2024 heeft de Interkerkelijke 40-dagenactie Laren-Blaricum-Eemnes uw steun gevraagd en weer ruimschoots gekregen voor een veilige schoolbus in Indonesië en verdere uitbreiding van het duurzame landbouwverbeteringsproject in Nepal onder het motto: *Op Weg naar Beter*. De totale opbrengst aan giften en collecten was: € 17.691.

Een veilige schoolbus voor gehandicapte kinderen in Indonesië

Pierre Pourchez, oud-onderwijzer van de OBS-Bijvanck in Blaricum en oprichter van de Stichting Blaricum-Sumatra-Medan (stichting BSM) hebben wij met een gift van € 15.000 (volgens zijn eigen woorden) immens blij kunnen maken. Met uw bijdrage komt de aanschaf van een veilige schoolbus voor de - veelal gehandicapte of verweesde - straatkinderen in Medan heel dichtbij.

Uitbreiding van het duurzame landbouwverbeteringsproject in Nepal

Ook de uit Blaricum afkomstige Jan Post dankt u namens de stichting Ton Memorial School Sailung zeer hartelijk voor uw steun. Na de bouw van de school (educatie) en het medisch steunpunt en geboortecentrum (gezondheid), spant de stichting zich nu volop in voor het verbeteren van de lokale landbouw.

Dit jaar hebben wij met uw hulp deze stichting kunnen steunen bij de training en aanschaf van opstartmateriaal voor het houden van bijen voor de honing en het commercieel telen van kiwi's.

Jan Post gaat in oktober weer naar Nepal om de voortgang van de projecten te begeleiden, maar intussen ontvingen wij van enkele kinderen leuke tekeningen en een foto van een van de families die meedoen aan de verbetering van de bijenteelt.



OPBRENGSTEN

Particulieren	1.767
Collecten	15.855
Rente	69
Totaal	17.691

PROJECTEN

Stichting BSM	15.000
Ton Memorial School bijenproject	1.450
Ton Memorial School kiwiplanten	3.860
Projecten 2023	
Overige kosten	697
Totaal	21.007
Saldo baten en lasten	- 3.316

Als werkgroep van de 40-dagenactie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit. We gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed.

Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde projecten vindt u op onze website:
www.40-dagenactie.nl

Natalia Filonova (62), Rusland

Activist en journalist Natalia Filonova (62) werd in september 2022 opgepakt tijdens een vreedzaam protest tegen het oproepen van dienstplichtige militairen voor de oorlog. Agenten duwden Filonova in een politiebusje. Toen Filonova de namen van de agenten wilde opschrijven pakte ze haar handen vast. Ze probeerde los te komen en raakte daarbij met haar pen een van de agenten in zijn gezicht. De autoriteiten gebruikten dit om haar in 2023 tot twee jaar en tien maanden gevangenis te veroordelen voor het 'gebruik van geweld tegen een agent'.



Stuur een kaartje naar Natalia Filonova en laat weten dat je haar steunt:
www.amnesty.nl/acties/groet-rusland-filonova

Staakt-het-vuren, Gaza-Israël

De huidige escalatie van het conflict tussen Israël en Hamas en andere gewapende groepen is een ongekende humanitaire ramp. Vele duizenden mensen in Gaza en Israël zijn om het leven gekomen door willekeurige aanvallen. Miljoenen anderen zijn hun huis kwijt en kunnen zonder voedsel, vervoer of medicijnen niet overleven.



Roep de minister-president van Nederland op om bij de Verenigde Naties aan te dringen op een staakt-het-vuren door alle partijen in de Gazastrook en Israël. Teken de petitie:
www.amnesty.nl/forms/spoedactie-gaza-staakt-vuren



Geerten Waling,
Het publieke debat in gevaar

**Donderdag 31 oktober 2024,
20.00 uur, Dorpskerk Blaricum**



*Geerten Waling,
historicus, schrijver
en columnist*

Via de media worden vrijwel dagelijks radicale opvattingen met grote morele stelligheid geventileerd door kleine groepjes activisten - van klimaatdoelstellingen tot genderkwesties - en vaak gaat de rechter erin mee. Tegelijk is er de ronkende retoriek van de populistische politiek die evenmin geïnteresseerd is in de open uitwisseling van ideeën. Zo lijkt het dat de kern van de democratie, het vrije, publieke debat, ernstig onder druk is komen te staan. Hoe leren we weer stevig én constructief van mening verschillen?

Koffie en thee zijn vanaf 19.45 uur beschikbaar. Na afloop (plm. 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.

Belangstellenden uit alle denkrichtingen, vrienden en kennissen zijn van harte welkom.



**Donderdagavond 28 november 2024,
Darwin en het geloof in de schepping.**
Spreker: dr. Jurjen Zeilstra

Gert van Dijk



Winter programma

Benedikte Bos, Annunciatie in de kunst

**Dinsdag 12 november, 19.30-21.00 uur,
Johanneskerk, Laren**

De Adventsperiode begint wanneer Maria de aankondiging krijgt van de engel Gabriël dat ze zwanger zal worden, een zoon zal baren en hem Jezus moet noemen. Dat moment is duizenden keren in de kunst uitgebeeld.

Ds. Benedikte Bos, predikant van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes, houdt een lezing waarin bij verschillende schilderijen zal worden stil gestaan (van Fra Angelico tot Dick Bruna).



Fra Angelico - Annunciatie

Bij binnenkomst koffie of thee. Na afloop is er een glas bij nabespreking en ontmoeting. De toegang is gratis, maar een bijdrage in de kosten is zeer welkom.

In de Gloria

Kerstmusical voor kinderen en alle anderen

Job de Bruijn schreef de teksten en muziek van de kerstmusical In de Gloria. De musical zal worden uitgevoerd op kerstavond, **24 december 19.30 uur** en op kerstochtend, **25 december 10.00 uur**, beide keren in de Ontmoetingskerk.

In de Gloria brengt het kerstverhaal dichtbij met (nieuwe) liedjes en teksten. De musical vervangt de preek. Kinderen beelden uit wat er gebeurt zonder dat ze veel hoeven te zeggen. Lieder worden gezongen door Hanna de Bruijn (solo), het koor, kinderen en door alle anderen. Musici op vleugel, blaasinstrumenten en slagwerk zullen begeleiden. De musical duurt ongeveer een half uur.

Informatie bij Renske van Dorp,
renske@vandorp.org, 06 2923 9936.

In de Gloria

Een kerstmusical voor kinderen en alle anderen



Teksten en muziek: Job de Bruijn

Tentoonstelling

Heel de aarde, beeldend bewogen met de schepping, deze reizende expositie is vanaf september 2024 te zien in Bussum. De organisatie (Arsprodeo en Groene Kerken) wil hiermee aandacht vragen voor de klimaatproblematiek en met kunst de thematiek van verschillende kanten belichten. Ook wordt deze thematiek verbonden aan de Bijbel en het christelijk geloof. We hebben de schepping gekregen. Hoe gaan we er mee om?



Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14, Bussum
28 september t/m 31 oktober
www.pg-bussum.nl/events/opening-expositie-heel-de-aarde/



Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Johanneskerk

Naarderstraat 5, 1251 AW Laren

Ontmoetingskerk

Kerklaan 41, 1251 JS Laren

Contactpersoon koster

Renee Kuperus, 06 5395 3458

Predikant

ds. Benedikte L. Bos
Bisschopswaard 3
1251 TX Laren
06 4137 3021
predikant@pglaren-eemnes.nl

Contactpersonen

Betty van Dillen, *scriba*
scriba@pglaren-eemnes.nl, 06 1635 2526

Sylvia Kuperus, *assessor*

sylviakuperus@ziggo.nl, 06 2036 6275

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk

Rieke Swaan, 06 2321 1508
Paula Cnossen, 06 4546 2229

Correspondentieadres

PGLE
www.pglaren-eemnes.nl
webmaster@pglaren-eemnes

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

Renee Kuperus, Wally Moesweg 18
1251 AT Laren, r.kuperus@kuperus.nl,
06 5395 3458

Penningmeester:

Co Swaan, P.C. Hooftweg 45, 1217 RJ Hilversum
06 4028 3340

Bank: NL39RABO0334939577

t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Reservering/huur kerk(zalen)

Renee Kuperus, 06 5395 3458

Collectebonnen:

2 x 20 bonnen voor € 41
NL58RABO01573192 37, t.n.v. PGLE,
o.v.v. Collectebonnen

College van Diakenen

Voorzitter: Ruud Ham,
vzdiaconie@pglaren-eemnes.nl

Penningmeester: Jan van Hamond,
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,
jvhamond@xs4all.nl, 035 531 1888

Diakonie: NL47RABO0334902282

t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Zending

NL47RABO 0334 9022 82 o.v.v. Zending

Kerkelijk Bureau

H. Docter, Velthuisenlaan 21,
1251 KK Laren, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kinderdienst

Oppasdienst: Joke Duurland, 06 4644 8086

Kinderdienst: Leo Verhoef, 06 5188 7540

Godly play: Marjolijne Yska, 06 1262 4880



Uit de gemeente

Doopdienst Marijn Calis Velen binnen de PGLE kennen Marijn al. Hij wordt op 8 oktober 14 jaar, komt regelmatig naar de kerk, steekt soms de tafelkaarsen aan en was 'de journalist' op de startzondag.

Vóór de zomer kwam Marijn met de vraag of hij gedoopt mocht worden. Hij heeft er heel bijzondere redenen voor. Dus: uiteraard!

Samen met Marijn en zijn vader en moeder heb ik een doopgesprek gevoerd. Bijzonder natuurlijk als een tiener daar zelf voor kiest met volle instemming (en ontroering) van de ouders.



Doop van de kamerling

De doopdienst zal plaatsvinden op zondag 13 oktober, om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk. En het Bijbelverhaal dat dan gelezen wordt (uit Woord voor Woord) is het verhaal van de kamerling (Handelingen 8, 26-40), die ook op latere leeftijd zelf vraagt om gedoopt te worden.

Benedikte Bos

Koor

Het koor o.l.v. Job de Bruijn verleent medewerking aan de diensten van 3 november (waarin ds. Job de Bruijn ook voorgaat) en 1 december. Verder werkt het koor mee aan de musical In de Gloria, die op Kerstavond en op Kerstmorgen uitgevoerd wordt (*zie ook pagina 7*).

In memoriam Frits Goldschmeding

Op vrijdag 26 juli is op 90-jarige leeftijd overleden Frits Goldschmeding. In de media is hij uitvoerig beschreven als een iconisch ondernemer die flexwerk wereldwijd groot maakte, maar ook als een eigenwijze denker.

Over zijn goededoelenstichting zei hij: 'Het is voor een deel maar toeval dat ik veel geld heb verdiend. Als je ervoor gewerkt hebt, dan heb je het niet in je eentje gedaan. Ik geef het dus weg, omdat het in zekere zin niet van mij is.' 'Een zegen moet je niet voor jezelf houden' was een uitspraak van hem.

Frits Goldschmeding had een groot hart voor de kerk en was bovendien als gewaardeerd gemeentelid zeer betrokken bij het reilen en zeilen van onze gemeente. Alles wat hij voor onze gemeente heeft betekend nemen wij mee in onze dankbare herinnering.

Ulla Theuwkens



Na een bewogen leven overleed Ulla Theuwkens-Seedorf op 81-jarige leeftijd. Zij ervoer op jonge leeftijd het verlies van haar vader en meerdere keren in haar leven verloor ze een levenspartner. Ook was ze zelf tientallen jaren ziek. De naam 'Ulla' betekent 'voortvarend' en zo heeft ze - ondanks al die tegenslag - haar leven ook geleefd.

In de dankdienst voor haar leven in de Johanneskerk werd ze omringd door gezins- en familieleden die herinneringen aan haar ophaalden waarin meermaals de woorden 'lief, fijnzinnig, zorgzaam, humoristisch' vielen.

Ulla had een Duitse achtergrond en op de rouwkaart stond geschreven:

*Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.*

Gedurende de hele dankdienst voor haar leven fladderde er een vlinder door de kerk... Bijzonder!
Dat Ulla rusten mag in vrede.

Benedikte Bos

MONDNACHT

Es war, als hätt' der Himmel
Die Erde still geküßt,
Daß sie im Blütenschimmer
Von ihm nun träumen müßt'.

Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis' die Wälder,
So sternklar war die Nacht.

Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.

Joseph von Eichendorff (1835)



Bloemengroet



Foto: Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de bloemen uit de kerk als gebaar van verbondenheid naar:
Corrie en Gijs Overeem - Eemnes
Geert van Duffelen - Laren
Jan Westland en Rita Adema - Huizen
Herman Docter en Siet Visser - Laren
Eduard Pasveer - Eemnes
Ina Zonneveld - Laren
Annelies en Leo Verhoef - Eemnes
Inge Gerritsen - Laren
Nanda Lerchbaum - Laren.

Wie iemand van binnen of buiten de gemeente wil voordragen voor de bloemengroet kan zich wenden tot:
Rieke Swaan-Velthuisen
06 2321 1508
riekeswaan@hotmail.com

Ierlandreis 2025

Het komende voorjaar organiseren Truus Kreeft en Gert Landman uit De Bilt weer een reis naar het Keltische Ierland. Het land waar ooit de apostel Willibrord vandaan kwam om in onze Lage Landen het evangelie te brengen. Deze tocht voor moderne pelgrims gaat langs oude hoogkruisen, prehistorische grafheuvels en prachtige landschappen. We bezoeken ook een middeleeuws retraiteoord in de noordelijke provincie Donegal

waar nog steeds groepen worden ontvangen.

De komende reis is van 12 t/m 19 mei 2025 en wordt gefaciliteerd door reisorganisatie Beter Uit. Het programma zal later dit najaar te vinden zijn op hun website www.beter-uit.nl/ierland (met aanmeldknop) maar wordt eerst uitgelegd tijdens enkele informatiebijeenkomsten. Deze worden gehouden op twee middagen: op zaterdag 12 oktober 2024 in De Bilt en op vrijdag 18 oktober in Bilthoven, beide om 14.00 uur. Als u één van deze bijeenkomsten wilt bijwonen, geeft u zich dan op bij truus.kreeft@hetnet.nl of 06 2032 4601. Dan hoort u ook waar u op die middag moet zijn. Welkom!



Slieve League

Gert Landman, Truus Kreeft

Lekkerkerk

**VANAF OKTOBER GAAT LEKKERKERK
STARTEN OM
17.30 uur!!**

Iedere laatste donderdag van de maand wordt er door een groep enthousiaste vrijwilligers een maaltijd bereid voor mensen die gezamenlijk willen eten. De volgende maaltijd is op 31 oktober om 17.30 uur in de bovenzaal. We kunnen 35 mensen kwijt, en helaas: vol is vol. Iedereen is welkom, jong en oud. De kosten zijn € 5. Opgeven kan op de lijst achterin de kerk, of bij Ineke Yska (06 1421 0212) tot 27 oktober.

Paula van Hamond, namens alle Lekkerkerkers



College van Diakenen

Voor het Bloemen- en verjaardagfonds is tot nu toe een bedrag van ca. € 2.000 binnengekomen; dat is vergelijkbaar met vorig jaar en dekt grotendeels de kosten.

Het Voor-elkaar-kastje loopt als een trein. Donderdags wordt het kastje aangevuld. In het weekend zijn de meeste producten al meegenomen. Jammer is dat de kerkgangers nog maar weinig producten brengen. Mede daarom is op de Startzondag van 15 september een 'blikkenactie' gehouden: gemeenteleden werden aangespoord blikken of potten met onder andere groenten mee te nemen. Daarnaast is er behoefte aan schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten, zoals tandpasta. Voor het kastje is € 135 aan giften binnengekomen. Benedikte Bos heeft als nieuw lid van de Rotary aandacht gevraagd voor het Voor-elkaar-kastje.

Aan de Voedselbank is € 875 overgemaakt waarvoor op 7 juli was gecollecteerd. Van een gemeentelid dat anoniem wil blijven hebben we al vijf keer een gift van € 150 ontvangen. Deze gift wordt door ons rechtstreeks doorgestuurd naar een gemeentelid dat de anonieme schenker tijdelijk wil ondersteunen.

Diaconaal consulent Noord-Holland/ Utrecht, Arjan Bakker, wordt op zijn verzoek de eerstvolgende vergadering door ons ontvangen.

Ruud Ham, voorzitter Diaconie



Van de Kerkenraad

Na een rustige zomerperiode is de kerkenraad in september weer bij elkaar gekomen. Zoals ieder jaar hadden we een gesprek met de geestelijk verzorgers en ambtsdragers uit de tehuizen. We ontvingen Monica Randt uit

de Stichtse Hof, Rita Buijs van Theodotion en Heleen van Beelen, die werkzaam is bij stichting Nusantara in Bussum en Ugchelen. De pastores meldden dat het werk in de tehuizen wezenlijk anders is geworden de laatste jaren. De bewoners die op dit moment het huis binnenkomen zijn daar ook werkelijk aan toe. De gemiddelde tijd dat iemand in een tehuis woont is aanmerkelijk korter dan voorheen. Het komt soms voor dat een bewoner al overlijdt voordat de geestelijk verzorger contact heeft kunnen leggen. Dat betekent ook dat de zorg van de pastores meer uitgaat naar het personeel en naar de familie en soms verschuift richting maatschappelijk werk. Gelukkig worden de kerkdiensten nog goed bezocht. Er zijn veel vrijwilligers die bewoners naar de kerkzaal en weer naar hun afdeling brengen; daar is men heel blij mee. Heleen van Beelen heeft een mooi lied laten horen, dat vaak gedraaid wordt bij een uitgeleide in Patria, waar bewoners met een Indische achtergrond wonen: *Selamat Jalan (Goede reis) Indisch Kind*. Met dit lied sloten we het gesprek met de geestelijk verzorgers af.



In september worden de bestuurstaken van voorzitter, vicevoorzitter en scriba vastgesteld. Dat was dit jaar gemakkelijk omdat de functies ongewijzigd blijven.

Nicolaas van Everdingen is voorzitter, met Sylvia Kuperus als vicevoorzitter en ondergetekende blijft scriba. Ik ben voorlopig geen ouderling meer, want mijn zittingstermijn zit erop, maar ik blijf aan als ambtelijk scriba. Dat betekent dat ik alle scribataken vervul, maar officieel geen stemrecht heb in de kerkenraad.



Aan het eind van de vergadering hebben we afscheid genomen van Gré te Brake. Zij is jarenlang wijkouderling van Laren-Zuid geweest. Nicolaas heeft haar hartelijk bedankt voor haar inzet de afgelopen twaalf jaar. Ze heeft als dank een kleine beeldengroep ontvangen die symbool staat voor het pastoraat zoals Gré dat uitoefende: een kring van mensen die omziet naar elkaar. Gré had voor alle kerkenraadsleden een zonnebloem meegenomen. Gelukkig waren er bij de vergadering ook twee nieuwe mensen aanwezig die het ambt van ouderling op zich nemen: Katja Toom zal wijkouderling worden in Laren-Zuid en Anke de Bruijn in Eemnes-Noord. Zij zijn bevestigd in de dienst van 6 oktober j.l.

We kijken terug op een mooie startzondag. In de kerkzaal stonden de stoelen anders, speelser, opgesteld. Het thema was immers 'Als Nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'. Na de kerkdienst konden er drie workshops gevolgd worden, bloemschikken, djembé spelen of meedoen met een Bijbelquiz. De startzondag was weer goed georganiseerd, een mooie opmaat naar een nieuw seizoen.

Betty van Dillen

Interview

Ze is 96 jaar en heeft tot voor kort nog artikelen geschreven voor *Onderweg*: Trees Talsma-Wessels. Nu zet ze er een punt achter. Alice van Kalsbeek ging met haar in gesprek.



Je hebt heel lang voor *Onderweg* geschreven. Hoe kwam je ertoe om te schrijven?

'Van jongs af aan heb ik geschreven: voor schoolkrantjes, vrouwenblaadjes ...'

... vrouwenblaadjes?

'Het blad van een vrouwengilde. Mijn vader was redactiechef van het grootste katholieke dagblad van Nederland, de Maasbode. Hij heeft ons ervan bewust gemaakt hoe belangrijk en definitief geschreven taal is. Dat je tien keer na moest denken voordat je iets opschreef. In de oorlog publiceerde hij brieven van bisschoppen die tegen de nationaalsocialisten waren. Daarna is de Maasbode verboden en bij een bombardement is al het materiaal vernietigd.'

Hoe kwam je terecht bij *Onderweg*?

'Door wie en wanneer mij gevraagd is eens iets te schrijven voor *Onderweg* weet ik niet meer, maar dat 'eens' werd nog eens en nog eens en ten slotte heel vaak. Daarvoor schreef ik samen met Aya Eggenkamp voor het kerkblad van de Thomaskerk in Huizen. Daar heb ik ook meegedaan aan vieringen, ik heb nog heel veel preken liggen. Preken en schrijven voor het kerkblad vielen samen.'

Wat is het belangrijkste van een kerkblad?

'Dat mensen in hun persoonlijke leven er iets aan hebben. Voor veel mensen is het kerkblad de enige schakel naar de kerk. Waarom ga je naar de kerk? Wat vind je daar? Zo iets moet je ook in een kerkblad vinden.'

Iets leren kan ook geen kwaad toch?

'Dat sluit elkaar niet uit. Maar ik hoef niet te weten waarom die engel aan de rechterkant op een middeleeuwse afbeelding blauw is.'

En maatschappelijke onderwerpen?

'Die moeten ook aan de orde komen.'

Je hebt zelf verschillende keren over vluchtelingen geschreven.

'Omdat ze aan m'n hart gebakken zitten. Ik kwam veel bij vluchtelingen als bezoeker, hielp ze met de taal, etc. Het is vaak gruwelijk wat ze hebben meegemaakt. Zoals een ouder echtpaar dat hun enige kind vermoord zag worden. Gruwelijke dingen, waar Wilders en zijn volgelingen geen idee van hebben. En nu het strengste asielbeleid ooit! Niet alleen het beleid, maar ook de mentaliteit verandert. Mensen gaan anders denken. "Gelukzoekers" noemen ze de vluchtelingen. Iedereen zoekt toch geluk? Als je het geluk niet zoekt voor je kinderen ...'

Wat was je richtlijn bij het schrijven voor *Onderweg*?

'De actualiteit koppelen aan Bijbelverhalen, en dat persoonlijk maken. Verhalen zijn ontzettend belangrijk. Je hoeft niet alle verhalen uit de Bijbel te begrijpen. Wij westerlingen willen altijd het naadje van de kous weten. Als een oosterling het niet begrijpt, zal hij denken: daarvoor zijn mijn hersens niet toereikend, maar het zal vast iets voor me betekenen. Dat zoeken we in een verhaal: betekenis.'

Waarom ga je nu stoppen met schrijven?

'Kijk eens naar de kalender, hoe oud ik ben. Ik heb het fijn gevonden dit te mogen doen. Toch ga ik er nu mee stoppen. Dat was ik al eerder van plan, maar dan stak er weer iets van verwerpelijke anti-asielzoekersmentaliteit de kop op en kon ik het niet laten daarop te reageren. Nu stop ik echt.'

'Wel bedankt iedereen die de tijd nam en het geduld opricht om mijn teksten te lezen en soms ook erop te reageren.'

'Wat zou ik het fijn vinden jullie weer eens te zien. Dus graag: kom langs! Afspreken hoeft niet- ik loop niet weg.'

Trees

Jij ook bedankt, Trees, voor alle artikelen die je schreef voor *Onderweg* en waarin je zo dicht bij de mensen was. Je voortdurende strijdbaarheid heeft mij geïnspireerd om niet op te houden mijn stem te laten horen.

Alice van Kalsbeek



Protestantse Gemeente Blaricum

De Dorpskerk

Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum
035 531 56 81

Koster

R. Hoogendoorn, 06 2223 1078

Predikant

Ds. J.A. Zeilstra,
Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum
035 624 7449, zeilstar@xs4all.nl

Scriba

H. Oort, 035 538 8277
scriba@protestantsegemeentebларicum.nl

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk

Ds. P. Barnard, 06 1345 1757
Ds. C. van Dorp, 06 2503 7305

Website

Correspondentieadres:
webredactie@protestantsegemeentebларicum.nl

College Van Kerkrentmeesters

Secretaris:

kerkrentmeesters@
protestantsegemeentebларicum.nl
Bank: NL45 RABO 0308 4012 39
t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Blaricum

Gedachtenisfonds:

Bank: NL 48 RABO 0332 4500 07
t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Blaricum

Ledenadministratie:

Mevr. A. Loenen-van de Meent, 06 8263 8480,
ledenadmin@protestantsegemeentebларicum.nl

Beheerder kerkhof:

H.van Schaik, Zwaluwenweg 1,
1261 GH Blaricum, 06 1530 6861,
kerkhofbeheer@protestantsegemeentebларicum.nl

College van Diakenen

Voorzitter:

M. de Hoop-Bergsma
diaconie@protestantsegemeentebларicum.nl
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93, t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum

Jeugd en Kerk

Op dit moment is er geen crèche. Eén keer per maand is er kinderdienst in de Dorpskerk voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Via een groepsapp worden ouders geïnformeerd. Contact via Beatrijs:
beatrijsbulder@hotmail.com

Kerkomroep

De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te zien (rechtstreeks of later) op internet:
kerkdienstgemist.nl/stations/2263
U kunt ook de gratis app downloaden en kijken op uw telefoon of tablet.
Via kerkomroep.nl kunnen de diensten direct of later worden beluisterd.



Van het consistorie

Bij de diensten

Zondag 13 oktober is ds. Oane Reitsma uit Hilversum onze voorganger. Ds. Reitsma is naast zijn predikantschap ook medewerker Eredienst en Kerkmuziek bij de dienstenorganisatie van de PKN in Utrecht. Deze zondag is er een kinderdienst.

Zondag 20 oktober komt ds. Benedikte Bos uit Laren. Zij gaat voor het eerst voor in de Dorpskerk sinds haar bevestiging in Laren. Wij vieren de Maaltijd van de Heer. Medewerking wordt verleend door de cantorij onder leiding van Richard Vos.



Op **zondag 27 oktober** is drs. Jan Greven, dorpsgenoot en gemeentelid, onze voorganger.

Zondag 3 november komt ds. Rob Visser naar de Dorpskerk. Hij had een pioniersplek in IJburg en is nu met emeritaat.

Zondag 10 november begroeten we ds. Job de Bruijn uit Eemnes, voormalig predikant van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.

Kinderdienst



De eerste kinderdienst van dit seizoen is weer geweest. Het thema van de startzondag, Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk, kreeg in de kinderdienst aandacht met: 'Laat de kinderen tot mij komen'. We hebben een mooie slinger gemaakt voor de nieuwe ambtsdragers die deze zondag werden bevestigd. Na de dienst was er limonade en koek. Daarna was er een lunch met onder andere pannenkoeken en hotdogs als hoogtepunt. Tot vermaak was er een sjoelbak.

We gaan als leiding ons best doen om er weer een mooi jaar van te maken. Op **13 oktober** is de volgende kinderdienst. Dan **10 november**, **1 december** (eerste advent), **25 december** (eerste kerstdag), **26 januari**, **23 februari**, **9 maart**, **13 april** (Palmpasen), **20 april** (Pasen), **8 juni** (Pinksteren) en **29 juni** (afscheid oudste kinderen).

De ouders krijgen informatie via een eigen whatsappgroep. Wilt u ook in deze groep?

Voor informatie kunt u terecht bij Beatrijs Bulder:
beatrijsbulder@hotmail.com of 06 2427 3358.

Tot ziens!
Beatrijs Bulder

Seniorenuitje

Dit jaar organiseerde Cie. Kruispunt het jaarlijkse 'Seniorenuitje voor onze actieve senioren' op donderdag 19 september. Dit keer naar Brabant, waar we in Tilburg het TextielMuseum bezochten en in Waalwijk de Sint Jan de Doper-kerk



De touringcar vertrok even na 9.00 uur. Chauffeur Fokko toonde meteen zijn stuurmanskunst door via de zeer smalle Eemnesserweg en Blaricummertolweg naar de A27 te rijden.

Om kwart voor elf arriveerden we bij het TextielMuseum in Tilburg waar we in de foyer hartelijk werden ontvangen door het Hoofd Museumzaken Nathanja van Dijk, de dochter van onze Sabine. Nathanja heeft ons enthousiast over de opkomst en ondergang van de textielindustrie in Tilburg en het ontstaan van het museum verteld.



Na het museum gingen we naar het restaurant Villa la Vida in Tilburg. Na de uitgebreide en smakelijk lunch vervolgden we onze reis naar Waalwijk voor een rondleiding in de grootste neo-byzantijnse kerk van Nederland, de Sint Jan de Doper met zijn achttien koperen koepels en de minaretachtige klokkentoren. In deze indrukwekkende, mystiek en oosters aandoende koepelkerk splitsen onze senioren zich in twee groepen om door vrijwilligers van de kerk te worden rondgeleid.



Daarbij werd aandacht gegeven aan de speciale bouwelementen, de glas-in-lood vensters met afbeeldingen van de profeten en het altaar met zijn koperen overkapping.



De grote koepel van de kerk heeft een doorsnede van 30,5 meter en wordt door acht zware pilaren gedragen. Ook de kruisweg kwam aan de orde, een figuratief kunstwerk uit de 20e eeuw gemaakt door Charles Eyck.

Na een voorspoedige terugreis waren we omstreeks zes uur bij de Dorpskerk in Blaricum. We kunnen terugkijken op een mooie dag, met dank aan Sabine, Bep, Monique, Anne-Marie en Tiny van Cie. Kruispunt. Helaas was Anne-Marie verhinderd om met ons mee te gaan.

Jan van Vembde

Van de predikant

Bij het afscheid van de Regenboogkerk in Hilversum, de kerk die in 2000 werd gebouwd in de wijk van de Protestantse kerk waar ik 28 jaar heb gewerkt, werd een boekje uitgegeven. Daarin schreef ik onderstaand stukje.

'De drie woorden "dankbaarheid, verdriet en hoop", gekozen als leidraad bij dit proces, zijn mij uit het hart gegrepen. Voorop staat terecht de dankbaarheid. We kijken om in dankbaarheid en kunnen ons verbazen over al die jaren van gezamenlijk en gezegend vormgeven aan het levende lichaam van Christus in de wereld. Wat in de Regenboogkerk is gebeurd en is beleefd, is van wezenlijk belang en intrinsiek goed. Dat kan ons nooit afgenomen worden. Het verleden is niet meer toegankelijk, dat is jammer, maar juist daarom ook is het veilig als het om aspecten van waarde gaat. Liefhebben is altijd toekomstig lijden. Eens komt een afscheid en dat kan pijn doen, juist als je je hebt gegeven en gehecht. Maar wanneer je dan ten slotte met een verdrietig hart iets of iemand definitief moet achterlaten, dan is het een diepe troost te beseffen, dat de geestelijke erfenis gaaf zal blijven, onvoorstelbaar kostbaar in jouw herinnering, een schat in Gods eeuwig Koninkrijk. Dat het is gebeurd in de tijd, is wezenlijk op zichzelf. Dat kan niet worden uitgewist. De Oostenrijkse neuroloog en psychiater Viktor E. Frankl (1905-1997) was een overlever van de holocaust. Hij schreef over de zoektocht in de tijd van de mens naar betekenis (Man's Search for Meaning (1946)/ De zin van het bestaan). Het was zijn overtuiging dat de onverganlijkheid van de kwaliteit van leven dat er is geweest voor eeuwig staat als een huis. Vanuit die gedachte de wisselvalligheid van het leven in de tijd te relativeren, kan als een stevig fundament zijn om verder te gaan, een vruchtbare wortelgrond van de

hoop dat er ook in de toekomst weer mooie nieuwe dingen kunnen gaan gebeuren.

Jurjen Zeilstra, Hilversum zomer 2024'.

Jurjen Zeilstra

Ds. Jurjen Zeilstra is de komende tijd met studieverlof. Hij is vanaf 18 november weer bereikbaar. Tijdens zijn studieverlof vindt vervanging plaats door Benedikte Bos, Casper van Dorp en Petra Barnard. De voorzitter van het consistorie, Wil Vooijs, coördineert de vervanging. Haar telefoonnummer is 06 3833 9036.



Uit de gemeente

Bloemengroeten



Foto: Bram Veerman

In de afgelopen periode zijn de bloemen uit de kerk met onze felicitaties en/of wensen voor een voorspoedig herstel en met onze hartelijke groeten gegaan naar de heren Frans Wolf en Diederik Westerhuis en naar de dames Joke Krijnen, Elske en Ria van Dijk. Op de startzondag gingen de bloemen naar de nieuwe ambtsdragers Trudy Baan en Bertien Estié; naar Francisca Heijnen, zij wordt contactpersoon; en als dank naar Marry van Haandel en Jan van Vembde.

Als u iemand wilt voordragen voor een bloemengroet, neemt u dan contact op met Beatrijs Bulder (beatrijsbulder@hotmail.com) of stuur een mailtje naar consistoriepgb@protestantsegemeenteblicum.nl

Met vriendelijke groet,
Het Consistorie

Cie. Kruispunt



De koffieochtenden vinden plaats op de eerste en derde vrijdag van de maand. U bent weer van harte welkom van 10.00-12.00 uur in het sfeervolle huis van de Diaconie aan 't Achterom 1. Voor koffie met iets lekkers en om 11.00 uur het 'Bijbels recept van de week'. Daarnaast is er 'Het uitje in de buurt' op de laatste donderdag in de maand!

Hartelijke groet,
Bep, Tiny en Anne-Marie



College van Diakenen

Collecteverantwoording

Augustus 2024

	<i>doel</i>	<i>cont. + bank</i>	<i>incl. uplift</i>
04	De Cocon	166,70	850,00
11	KiA/Pakistan	131,00	400,00
18	Hospice Huizen	207,70	1050,00
25	Voedselbank	323,90	1650,00
	TOTAAL	829,30	3950,00

Alle bedragen in euro's

Hartelijk dank voor uw gaven!

Met ingang van 1 juni 2024 is de vermenigvuldigingsfactor voor de uplift verhoogd. De opbrengsten van de collectes met een plaatselijk/regionaal doel worden dan vermenigvuldigd met de factor 5, de landelijke collectedoelen met een factor 4 en de internationale collectedoelen met een factor 3.

Met vriendelijke groet,
Pieter Schreur, penningmeester

De diaconie heeft besloten om via een substantiële bijdrage aan STAP VERDER, het Diaconaal Oecumenisch Centrum Zuidoost (Bijlmermeer) voor een periode van vijf jaar de mogelijkheid te bieden om een derde vaste betaalde kracht in dienst te nemen. Leden van de Diaconie bezochten dit centrum in juli 2024 en waren onder de indruk van alle activiteiten die hier geboden worden om mensen tot hun recht te laten komen. Er wordt door gemiddeld twintig vrijwillige docenten individueel of klassikaal Nederlandse les gegeven. Tweemaal per week is er een sociaal en juridisch spreekuur evenals gratis medische hulp voor ongedocumenteerden. Er worden maaltijden verstrekt, er staat een wasmachine en er is een mogelijkheid om te douchen. Indrukwekkend wat er zich allemaal kan afspelen in een appartement van ongeveer honderd vierkante meter. In Onderweg zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Machteld de Hoop, voorzitter



Van de Kerkenraad

Na de rust van de vakantieperiode werd het nieuwe kerkelijk jaar op 15 september geopend met een druk bezochte startzondag, gevolgd door koffie en lunch. In de dienst werden tevens twee nieuwe ambtsdragers bevestigd: Trudy Baan als ouderling voor het pastoraat en Bertien Estié als secretaris van het College van Diakenen. Bertien gaat (de meeste van) de taken van de tot nu toe actieve ambtelijk secretaris Marry van Haandel overnemen. Met haar komst als secretaris bestaat het college nu verder uit Machteld de Hoop als voorzitter en Pieter Schreur als penningmeester. Deze completere bezetting bood ondergetekende de gelegenheid om zijn tijdelijke steun als plaatsvervangend voorzitter van het college te beëindigen. Verder trad ook Francisca Heijen aan als pastoraal bezoeker.

Als blijk van waardering waren er bloemen. Vijf bossen om precies te zijn, want ook Jan van Vembde werd gehuldigd voor zijn niet aflatende werk aan het jaarboekje en Gezichten van de Dorpskerk (het zogenoemde smoelenboekje). Beide nieuwe boekjes waren na de dienst beschikbaar of werden later door de contactpersonen aan de gemeenteleden aangeboden.



Overigens heerste rond de kerkenraad in de zomerperiode geen totale radiostilte. Zo werden de jaarrekeningen van zowel de Kerkrentmeesters als de Diaconie bij het CCBB (Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken) ingediend en door die instantie goedgekeurd.

Verder is er vanuit de diaconie contact gezocht met de gemeente Blaricum om te overleggen in hoeverre de PGB steun kan leveren bij de (tijdelijke) opvang van gevestigde statushouders op het terrein van het voormalige ziekenhuis Tergooi. Overleg met de gemeente Blaricum lag ook ten grondslag aan de inmiddels aan de Dorpskerk verleende permanente vergunning als officiële trouwlocatie. Kosten voor burgerlijke huwelijken worden door de koster in rekening gebracht.

En zo gaan we het nieuwe kerkelijk jaar in, het PKN-thema volgend: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'.

Bas Reitsma, voorzitter



College van Kerkrentmeesters

Collecteverantwoording

Augustus 2024

01	Orgelfonds	70,00
08	Eredienst	93,60
15	Pastoraat eigen gemeente	182,40
22	Koffiedrinken na de dienst	88,15

Alle bedragen in euro's.

Via de QR-code werd voor de collectes € 190,50 ontvangen, via de bank € 25.

Alle gevers onze zeer hartelijke dank.

Collecterooster

- 13-10 Cie. Kruispunt
- 20-10 Communicatiemiddelen
- 27-10 Kerkelijke gebouwen
- 03-11 Orgelfonds
- 10-11 Eredienst

Met een hartelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters
Henk Aertsen, voorzitter

DE DISGENOTEN



Bram Veerman - Beeldengroep Argentinië

Het simpele gerei,
het brood, dat is gesneden,
de stilte de gebeden -
Want de avond is nabij.

Uit tranen en uit pijn
dit samenzijn verkregen:
bij sober brood de zegen
twee in úw naam te zijn.

Waar aan de witte dis
uw teken wordt beleden
verschijnt Gij - : 'u zij vrede'.
gij Brood – gij Wijn – gij Vis.

Ida Gerhardt



Kerkdiensten

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk worden uitgezonden via kerkomroep.nl en zijn ook te volgen via Facebook en YouTube. Diensten van de Dorpskerk zijn te zien via kerkdienstgemist.nl/stations/2263. U kunt ook de gratis app downloaden.

Vrijdag 11 oktober 2024

Johanneshove 10.30 uur pastoor N. van der Peet

Zondag 13 oktober 2024

De Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Reitsma
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. B. L. Bos
Stichtse Hof 10.45 uur pastor I. Duursma
Theodotion 10.30 uur drs. F. Peuscher

Zondag 20 oktober 2024

De Dorpskerk 10.00 uur ds. B. Bos, HA
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. G. Landman
Theodotion 10.30 uur W. Huis in 't Veld

Zondag 27 oktober 2024

De Dorpskerk 10.00 uur drs. J. Greven
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. B. L. Bos
Theodotion 10.30 uur ds. R. Buijs, HA

Zondag 3 november 2024

De Dorpskerk 10.00 uur ds. R. Visser
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. J. G. de Bruijn, HA
Stichtse Hof 10.45 uur pastor I. Duursma
Theodotion 10.30 uur drs. F. Peuscher

Zondag 10 november 2024

De Dorpskerk 10.00 uur ds. J. G. de Bruijn
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. C. van Dorp
Theodotion 10.30 uur ds. R. Buijs

Vrijdag 15 november 2024

Johanneshove 10.30 uur pastoor N. van der Peet



Startzondag 2024 PGLE, Workshop djembé spelen - Foto: Rineke Ooykaas

ONDERWEG

Onderweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente Blaricum protestantsegemeenteblicum.nl en de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes pglaren-eemnes.nl

Redactie

H. Aertsen, J.A. Zeilstra, ds. B. L. Bos, A. van Kalsbeek (eindredactie)

Correctie

B. Veerman, S. Visser

Fotografie

R. Ooijkaas, H. van Schaik, B. Veerman

Opmaak en druk

Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen

Bezorging / Abonnementen

Protestantse Gemeente Blaricum:
L. van Deutekom, 't Erf 8,
1261 NB Blaricum, 06 4297 1845
leo@vandeutekom.org

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes:
H. Docter, Velthuisenlaan 21,
1251 KK Laren NH, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kopij insturen

Kopij voor alle rubrieken sturen naar: onderweg@protestantsegemeenteblicum.nl

Vermeld in de onderwerpregel altijd voor welk onderdeel de kopij bestemd is (PGLE of PGB) en zo mogelijk voor welke rubriek. Instructies voor het aanleveren van kopij kunt u bij de redactie aanvragen.

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten bij ruimtegebrek en om aangeboden berichten niet te plaatsen.

Data waarop de kopij bij de redactie binnen moet zijn en de verspreidingsdata voor de volgende nummers:

Nr	Kopij	Verspreiding
09	wo 30-10	za 16-11
10	wo 04-12	za 21-12

De sluitingsdatum voor inzending van kopij voor het eerstvolgende nummer van Onderweg is:

WOENSDAG 30 OKTOBER 2024