

40 ONDERWEG

Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum | 40^e jaargang - nummer 9 | november 2024

Woorden van leven

Deze maand is de maand van gedenken. Rond 2 november, Allerzielen, herdenken de katholieken (en tegenwoordig ook vele andere niet-kerkelijke mensen) hun overleden dierbaren. Op 24 november noemen we in de protestantse erediensten in Blaricum en Laren-Eemnes de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvielen.

In afscheidsdiensten klinken vaak de woorden dat de dood niet het laatste woord heeft, maar het leven. Dat zag ik verbeeld in een kunstwerk van Hannelieke van de Beek, getiteld: Woorden van leven. Als kind zag zij (en jij misschien ook wel) bij haar grootouders een dik boek met grote sloten: de Statenbijbel. De sloten, de dikke kanten, de zwaarte verbeeld door lood, de onleesbare

letters: onhandelbaar en ontoegankelijk eigenlijk. Hannelieke maakte een 'open' boek. Binnenin schapenwol, zacht en licht materiaal. Met dunne, zijden, goudkleurige stiksels zijn letters op die wol geschreven: woorden van leven.

Dat de woorden uit de Bijbel ook bij rouw en gedenken zó bij ons mogen binnenkomen: open, zacht, licht en om mee te leven.

Want het leven is sterker dan de dood.

Benedikte Bos



Hannelieke van de Beek – Woorden van leven



Uit: Bodleian Library, Oxford, Manuscript 180, anoniem.

Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: 'Schrijf op: "Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven."' En de Geest beaamt: 'Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.'

Het is de dood van de ander naast ons die ons raakt, diep in ons bestaan. Wij worden geraakt in ons onvermogen omdat we van het ene op het andere moment niet langer in staat zijn te weten hoe het met iemand is. Plotseling is de communicatie, die zo vanzelfsprekend leek, afgesneden. Niet langer kunnen we iemand door onze liefdevolle zorg in leven houden.

Hoogstens kunnen we vaststellen dat de kwetsbare mens van wie wij afscheid moesten nemen zelf niet meer lijdt aan de pijn van het leven. Het lichaam is tot rust gekomen en niet langer ontvangt het de opdrachten van de geest. Dat lichaam hebben we met respect en met liefdevolle zorg behandeld zolang het kon. Het wezen van een mens, de ziel, laten we los en vertrouwen we toe aan Gods barmhartigheid. Daarna blijft ons de naam en de herinnering. Met de gekoesterde herinnering is het dat wij verder zullen leven.

Bij iedere dood worden we geconfronteerd met de eindigheid van het bestaan. Het menselijk zijn zelf houdt een keer op. En het is paradoxaal, maar waar, wat Harry Mulisch zei: 'Je kunt niet dood zijn'. Die wijsheid had de schrijver gevonden bij de Griekse filosoof Epicurus (stierf in 271 v.Chr.), die stelde dat er niets te vrezen

viel van de dood, want, zei hij, als wij er zijn is de dood er niet, en als de dood er is, zijn wij er niet. In die zin betekent de dood het niet zijn. Jij bent er niet meer. Het verdriet is aan je nabestaanden. Zij staan, zei de Frans-Joodse filosoof Levinas, ineens onbeschut oog in oog met de oneindigheid.

Het vreemde is dat mensen op die manier vooral lijden aan de dood van een ander. Het naderen van je eigen dood kan dreigend zijn en zelfs beangstigend. Het sterven zelf kan een bevrijding worden. Het wonderlijke is dat juist die menselijke ervaring van het eindige een besef kan oproepen hoe onvoorstelbaar kostbaar het leven is. In die zin past ook, in de geest van Prediker, een hartstochtelijke oproep om van het leven te genieten zolang het je gegeven is. Jij bepaalt de waarde van de dingen die er echt toe doen. Oog in oog met de dood vallen de bijzaken weg.

Jurjen Zeilstra

Requiem

Je zou - kort door de bocht - kunnen zeggen dat ons leven zich afspeelt in de driehoek geboorte, liefde en dood, drie rituelen waarin muziek vaak een grote rol speelt. De week voor Allerzielen reisde het beroemde Requiem van Mozart weer langs de concertzalen. De katholieke dodenmis vergezelt ons al meer dan duizend jaar, je kunt ermee door de muziekgeschiedenis reizen. Componisten uit alle tijden hebben de Latijnse tekst verklankt. Van eenstemmig Gregoriaans tot grootschalige muzikale bouwwerken.

De driehoek werkt bij het Requiem voor mijn gevoel omgekeerd: dood, liefde en (weder)geboorte. Het begint als een smeekbede om eeuwige rust en eeuwig licht in een hiernamaals. Daarna komen de angstaanjagende delen over het einde der tijden. Maar de liefde van bemiddelaar Christus helpt. Hij kan de namen van de gestorvenen in het oor van zijn vader fluisteren en ze eeuwig leven bezorgen. De kern van de tekst is de overgang van het duister, de droefenis en angst naar het licht, de hoop en loutering - voor zowel de dode als de achterblijvers. Wie kan zich een begrafenis voorstellen zonder muziek? Tegenwoordig wordt dat meestal individueel ingevuld met stukken waarvan de overledene hield, of die de levenden tot troost zijn. Het Requiem daarentegen is een ritueel en rituelen geven - omdat ze altijd hetzelfde zijn - de uitvaart iets bovenpersoonlijks.

Protestanten hielden niet van het Requiem. Want het preekte veel verdoemenis. Dat bleek een goed verdienmodel voor de Katholieke Kerk. Je kon tegen betaling een Requiem laten doen voor de overledene of bij leven je zonden afkopen door de aanschaf van zogenaamde aflaten. Van de zonde handel maken, als kerk baden in weelde door je schapen bang te maken, was Maarten Luther een gruwel. Daarom bestaan er ook nauwelijks protestantse Requiem's. En de enkele die er zijn - zoals Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms - gebruiken andere teksten en vormen een toonbeeld van mildheid.

Voor componisten waren de vele verschillende emoties juist de belangrijkste inspiratiebron. De beeldende beschrijving van De Dag des Oordeels in het Dies Irae naast liefdesverklaringen aan Christus en het zondebesef van de gelovigen, dat bood veel dramatische mogelijkheden. Dat Dies Irae besloeg in de katholieke dodenmis maar liefst negentien coupletten. De eerste twee luiden:

'Dag des oordeels, dag des Heren,
Alles zal tot as verteren,
Zoals de profeten leren
Dag van schrik die aan zal breken
Als de Rechter recht zal spreken
En het kwaad op aarde wreken.'

Messa de Requiem – Nationale opera en ballet 2023



In het Requiem van Mozart doet het me denken aan een verzengende adem over de aarde. Bij de Italiaanse operacomponist Verdi lijkt het meer een orkaan die soms verstilt en daarna weer aan komt razen: knallende trommen laten je van de stoel opspringen en koperblazers roepen de doden uit hun graven om zich te melden voor de goddelijke rechtbank.

Hoe anders gaat dat bij de Fransman Gabriel Fauré. Hij gebruikt van het Dies Irae alleen het Pie Jesu: 'Milde Heer Jezus, geef hun rust.' De woorden zijn met grote tederheid getoonzet. Deze sopraansolo vormt het middelpunt waar alles om draait, de grote hit uit Fauré's Requiem en de reden waarom het stuk als bijnaam 'Een wiegelied voor de dood' kreeg.

Fauré laat ons de lieflijkste kanten van het Requiem horen. Een tederheid niet alleen voor onszelf, niet alleen voor onze dierbaren, maar ook voor de ander, de mens die we niet kennen.

Joost Galema

**(Joost Galema is onder andere
Klassieke Muziek
Medewerker bij NRC Handelsblad)**



De troostzoekers

Zoals geluk gevaarlijk is voor wie er spaarzaam mee omgaat,
voor wie niet-leven een koud kunstje werd, voor wie hier binnenkomt
en twijfelt aan alles wat mooi is, twijfelt aan zijn plek in de wereld,
voor wie eindeloos teert op het verlangen naar beterschap,

voor wie niet breekbaar wil zijn net zo min als populierensterk
en wie mij raakt geef ik de wind, voor wie met een bevel tot
omhakken in de hand rillerig plaatsneemt of juist wil opbloeien
en zie me, voor wie alleen wil zijn maar het niet langer meer kan.

Zoals geluk gevaarlijk is voor hen die het niet kunnen delen,
voor wie wel glimlacht maar de snik onzichtbaar en hoog in
de keel heeft, voor wie alles verloren waar hij van hield, voor hen die
de koek uit de mond sparen en altijd andermans honger stillen,

voor wie weerloos omgaat met de dingen, voor wie iedere
avond zichzelf het donker van zijn kop injaagt, voor wie de hoop
heeft opgegeven als een zieke kameraad, voor wie van alles denkt
maar te weinig uitsprekt, voor wie moe is maar niet meer

in slaap komt en eeuwig ligt te woelen, voor hen die willen leunen,
voor wie onder de mensen wil zijn als onder een warme deken,
voor wie niet weet wie hij is en altijd onzeker, we zijn de leegte,
zeggen we, we zijn de leegte en weten niet hoe ons te vullen.

Zoals geluk gevaarlijk is voor de roekeloze, voor wie verstrikt zit
in eigen-ik, voor wie de weerloosheid weg-eet, koopt, slikt, voor wie
zichzelf bezeert omdat een ander het niet meer doet, voor wie
stemmen hoort maar zelden een lief woord, voor wie bang is om

verlaten te worden en in een leeg huis thuis te komen, voor wie zélf
uit voorzorg iedereen verlaat, voor wie weet dat het hart op vele
manieren kan breken en vergeet dat het ook op vele manieren
weer kan helen, voor wie en voor iedereen is hier de plek.



Lucas Rijneveld (1991)

**Wende heeft een prachtige muzikale versie
van dit gedicht gemaakt. Je kunt die beluisteren
op YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=flJh8A6cX5k>**



Hier stokt het hanige heilige woord

Twee ruim gepensioneerde wetenschappers (Martien E. Brinkman, 1950 en PieterJan Mellegers, 1949) hebben zich verdiept in het werk van wat zij noemen Millenniumdichters. Daaronder verstaan zij Nederlandstalige dichters in de leeftijd van 33–54 jaar. De dichters die bij hen de revue passeren zijn Mark Boog, Babs Gons, Lieke Marsman, Mustafa Stitou, Lucas Rijneveld, Ellen Deckwitz, Alfred Schaffer, Rodaan Al Galidi, Maud Vanhauwert en Ester Naomi Perquin.



De samenstellers blijken zelf hartstochtelijke liefhebbers van poëzie en publiceren er beiden ook over. Brinkman is emeritus hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit. Mellegers was docent Engels en jarenlang literatuurrecensent bij het Utrechts Nieuwsblad.

Waar de samenstellers vooral naar op zoek zijn is de vraag wat voor de besproken dichters (in hun gedichten) zinvolle zaken zijn, of specifiek: wat een leven tot een zinvol leven maakt. Hun eerste conclusie is dat religiositeit een niet te veronachtzamen rol speelt. Zo blijkt bij deze dichters hun protestantse (Lucas Rijneveld), rooms-katholieke (Alfred Schaffer en Ellen Deckwitz) of islamitische (Mustafa Stitou en Rodaan Al Galidi) achtergrond hun taalgebruik te kleuren. Ook Mark Boog en Ester Naomi Perquin blijken van huis uit met die taal vertrouwd. Hun generatie is niet ineens religieus gewor-

den, maar religiositeit lijkt - terwijl de kerk als factor van belang heeft afgedaan - wel wat meer op haar inherente merites beoordeeld te worden. De samenstellers: 'Dichters lijken nu religie veeleer te zien als een geestverwante poging het bestaansmysterie in woorden, symbolen en rituelen uit te drukken. Het blijkt voor hen meer voor de hand te liggen haar met zaken als heilzame omvatting, levensmoed of veerkracht te associëren dan met kerk of dogma' (pag. 20).

Brinkman en Mellegers signaleren bij de dichters (of: in de gedichten) een levenshouding 'waarin plaats is voor strijdbaarheid tegen racisme en de aantasting van het milieu' en waar ondanks gevoelens van heimwee en ontheemding de stem van het hart en de natuur niet verloren is gegaan. En waarin bekommernis om elk mens overeind is gebleven.

In een tijd waarin gedichtenbundels geen bestsellers zijn en waarin mensen vrijwel uitsluitend nog met poëzie te maken krijgen tijdens ceremoniële contexten, zoals begrafenissen, bruiloften en jubilea, is deze uitgave een aanwinst voor het poëzielandschap in Nederland en Vlaanderen. De 'vreemde' titel van het boek is ontleend aan het gedicht Tempel van Mustafa Stitou.

Een van de Millenniumdichters uit 'Hier stokt het hanige heilige woord' is Lucas Rijneveld. Zijn hiernaast opgenomen gedicht (eerder ook gepubliceerd in de kerstbijlage van Trouw) is opgedragen aan een lange rij van troostzoekers.

Martien E. Brinkman & PieterJan Mellegers, Hier stokt het hanige heilige woord, 2024. Uitgave Volzin. € 22,50.

Piet Halma

(Piet Halma uit Baarn is onder andere boekenrecensent bij Bazarow.com, waar een uitgebreidere recensie van dit boek is opgenomen.)





Collecterooster Blaricum

17-11 De Cocon

In De Cocon in Hilversum wordt iedereen opgevangen die dakloos is. Daarnaast is er het dienstencentrum, waar bezoekers iedere ochtend kunnen binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of voor een gezellig praatje. Ook voor het medisch spreekuur kan men in het dienstencentrum terecht.

24-11 Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vastzitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten. De mensen van Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden en helpen ze met praktische zaken.



01-12 Exodus

Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief de rug toe te keren.

08-12 Stichting De Vrolijkheid

Stichting De Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. In het KunstLab kunnen ze hun talenten ontdekken, in samenwerking met professionele kunstenaars.

15-12 Voedselbank

Hoewel een aantal voedselbanken heeft moeten sluiten bij gebrek aan vrijwilligers en/of voedsel, kan Voedselbank Gooi & Omstreken nog steeds voedselpakketten uitdelen aan haar cliënten. Uw donaties zijn welkom!

Collecterooster Laren-Eemnes

17-11 Edukans Afrika Afar, Ethiopië



Ethiopië heeft te kampen met terugkerende grote droogtes en grillige regenseizoenen. De regio Afar is een van de regio's die het meest worden getroffen door droogte en overstromingen. In die regio zorgt Edukans samen met UNICEF dat kinderen naar school kunnen blijven gaan.

24-11 Stichting Friersdale, pater van Weegen

Met onze bijdrage kunnen de goede werken van pater Wijnand van Weegen om de armoede in Friersdale te bestrijden, zoals de kerk, de basisschool, de middelbare school en het 'koshuis' voortgezet en uitgebouwd worden.

01-12 Kerstpakketten

Voor mensen die langdurig van een minimum moeten rondkomen is een feestelijk kerstpakket een welkome aanvulling op hun dagelijks bestaan. Onze kerk verzorgt zowel in Laren als in Eemnes pakketten in samenwerking met de gemeenten en andere kerken.

08-12 KiA – Ghana

Veel mensen in Noord-Ghana leven in armoede vanwege grote droogte. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door sheanoten te verzamelen en te verwerken tot boter. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen en een goede prijs voor hun producten te krijgen.

15-12 Stichting Leergeld

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn, zoals zwemles, sport, muziekles. De missie van Stichting Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen!



Dr. Jurjen Zeilstra,
Darwin en het geloof in de schepping

**Donderdag 28 november 2024,
20.00 uur, Dorpskerk Blaricum**

Op de studeerkamer van ds. Jurjen Zeilstra ligt naast de bijbel een fossiel van een ammoniet. Hij vindt het belangrijk te beseffen dat er heel verschillende manieren zijn om naar eenzelfde werkelijkheid te kijken. Dat relativiseert. Je komt wel eens iemand tegen die zegt: 'Waar doe je zo moeilijk over? Dit soort vragen komt alleen maar strijd uit voort. We weten het toch niet met ons verstand. Ergens zal het scheppingsverhaal wel in de evolutie passen.' Zeilstra denkt dat dit een vergissing is. We hebben te maken met twee totaal verschillende taalvelden, die ons ieder iets heel anders willen vertellen.



Koffie en thee zijn vanaf 19.45 uur beschikbaar. Na afloop (ca. 22.00 uur) kan een glas worden gedronken. Belangstellenden uit alle denkrichtingen, vrienden en kennissen zijn van harte welkom.

Prof. dr. Jan Bank,
God in de Oorlog en Politieke
Kathedralen

**Donderdag 23 januari 2025,
20.00 uur, Dorpskerk Blaricum**

Gert van Dijk

Lichtjesavond ook in de Johanneskerk,
20 december 2024

Zoals elk jaar verlichten duizenden lampjes op Lichtjesavond Laren tijdens de spectaculaire lichtjesparade. Dit jaar is dat op vrijdagavond 20 december. Ook in en om de Johanneskerk wordt met zang en muziek het Licht gevierd! De Johanneskerk is met koorzang, verhalen en Glühwein vanaf 18.00 uur open. De parade start vanaf Singer om 19.00 uur. Er is een optreden vóór de parade en een optreden daarna. De Lichtjesparade is vanaf de Johanneskerk goed te bewonderen tijdens de optocht door de Naarderstraat.



In de Gloria

Kerstmusical voor kinderen en alle anderen

Job de Bruijn schreef de teksten en muziek van de kerstmusical In de Gloria. De musical zal worden uitgevoerd op kerstavond, **24 december 19.30 uur** en op kerstochtend, **25 december 10.00 uur**, beide keren in de Ontmoetingskerk.

In de Gloria brengt het kerstverhaal dichtbij met (nieuwe) liedjes en teksten. De musical vervangt de preek; hij duurt ongeveer een half uur.

Informatie bij Renske van Dorp,
renske@vandorp.org, 06 2923 9936.

In de Gloria

Een kerstmusical voor kinderen en alle anderen



Teksten en muziek: Job de Bruijn



Protestantse Gemeente Blaricum

De Dorpskerk

Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum
035 531 56 81

Koster

R. Hoogendoorn, 06 2223 1078

Predikant

Ds. J.A. Zeilstra,
Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum
035 624 7449, zeilstar@xs4all.nl

Scriba

H. Oort, 035 538 8277
scriba@protestantsegemeentebларicum.nl

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk

Ds. P. Barnard, 06 1345 1757
Ds. C. van Dorp, 06 2503 7305

Website

Correspondentieadres:
webredactie@protestantsegemeentebларicum.nl

College Van Kerkrentmeesters

Secretaris:

kerkrentmeesters@
protestantsegemeentebларicum.nl
Bank: NL45 RABO 0308 4012 39
t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Blaricum

Gedachtenisfonds:

Bank: NL 48 RABO 0332 4500 07
t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Blaricum

Ledenadministratie:

Mevr. A. Loenen-van de Meent, 06 8263 8480,
ledenadmin@protestantsegemeentebларicum.nl

Beheerder kerkhof:

H.van Schaik, Zwaluwenweg 1,
1261 GH Blaricum, 06 1530 6861,
kerkhofbeheer@protestantsegemeentebларicum.nl

College van Diakenen

Voorzitter:

M. de Hoop-Bergsma
diaconie@protestantsegemeentebларicum.nl
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93, t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum

Jeugd en Kerk

Op dit moment is er geen crèche. Eén keer per maand is er kinderdienst in de Dorpskerk voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Via een groepsapp worden ouders geïnformeerd. Contact via Beatrijs: beatrijsbulder@hotmail.com

Kerkomroep

De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te zien (rechtstreeks of later) op internet: kerkdienstgemist.nl/stations/2263 U kunt ook de gratis app downloaden en kijken op uw telefoon of tablet. Via kerkomroep.nl kunnen de diensten direct of later worden beluisterd.



Van het consistorie

Bij de diensten

Zondag 17 november verwelkomen wij weer ds. Sytze de Vries, de ons allen bekende dichter, theoloog en dominee uit Schalkwijk.

Voleindingszondag 24 november

Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra



Biddende Job - Marc Chagall 1960

Als het in de bijbel gaat over de opstanding en eeuwig leven worden we niet opgeroepen tot het speculeren over dingen die wij niet weten, maar tot Godsvertrouwen. Ieder die leeft weet één ding zeker, dat is eens te zullen sterven. Maar in het geloof is dit besef niet bedoeld om een verlamme schaduw te werpen. Integendeel, de kwaliteit van het leven licht op in het perspectief van Gods altijd weer komende koninkrijk.



Thema: Ik weet, mijn redder leeft.

Schriftlezingen: Job 19, 23-27a; Filippenzen 3, 8d-11 en Marcus 12, 18-27.

Liederen: Psalm 119: 1 en 2; Lied 713; Lied 945; Lied 544; Lied 850; Lied 730 en Lied 827.

Met deze dienst, waaraan medewerking wordt verleend door de Cantorij van de Dorpskerk o.l.v. Richard Vos, voleindigen wij het kerkelijk jaar 2023/2024. Wij zullen de namen noemen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden. Hun families zijn uitgenodigd deze dienst met ons mee te beleven.

Zondag 1 december, Eerste Advent

Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra



*Moeder Gods en het Christuskind,
Aya Sofia, Istanbul*

Geen voor de hand liggende keuze om juist het Johannesevangelie te volgen als leidraad op weg naar Kerstfeest. Het vierde evangelie heeft immers geen kerstvertelling, maar begint met de fascinerende bespiegeling over het vlees worden van het Woord van God. Waarom vraagt de evangelist ons de Zoon van God als een mens te herkennen? We gaan op zoek naar de waarheid die in Christus wordt gevonden.

Thema: De waarheid is iets wat je doet.
Schriftlezingen: Jesaja 5, 1-8;
Romeinen 13, 11-14 en Johannes 3,
1-21.

Liederen: Psalm 25: 1, 2 en 3; Lied
301c; Lied 463: 1, 6, 7 en 8; Gezang
130; Lied 444 en Lied 441.

Deze zondag is er kinderdienst.

Zondag 8 december, Tweede Advent
luisteren we naar programmamaker
en dominee Casper van Dorp uit
Laren.

Zondag 15 december, Derde Advent
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra



*Maria met Kind en engelen,
Galatiklooster Georgië (1125-1130)*

Kunnen wij God werkelijk kennen?
Wat is de waarheid van ons gebed?
Of aanbidding waarachtig is wordt
niet gegarandeerd door een plaats of
traditie. Van wie de waarheid onder
woorden wil brengen in contact met
God wordt eerlijkheid verwacht. Maar
het goddelijke in Jezus nodigt ons uit
en komt ons tegemoet.

Thema: Aanbidden in geest en
waarheid.

Schriftlezingen: Jesaja 35, 1-10;
Romeinen 8, 22-27 en Johannes 4,
1-26.

Liederen: Psalm 85: 1 en 3; Lied 301c;
Lied 450; Lied 929; Lied 442; Lied
608; Lied 453 en Gezang 125.
Aan deze dienst, waarin wij de

Maaltijd van de Heer zullen vieren,
wordt medewerking verleend door de
cantorij o.l.v. Richard Vos.



Van de predikant

Een hartelijke groet vanuit Suriname
waar ik een deel van mijn studiever-
lof beleef! Mooie ontmoetingen en
interessante observaties. Op donder-
dag 27 februari hoop ik in het Kerk-
café aan belangstellenden verslag te
doen over de waarde en gevaren van
syncretisme: Casus Suriname.

Jurjen Zeilstra



Uit de gemeente

Bloemengroeten



Foto: Bram Veerman

De afgelopen weken zijn de bloemen
uit de kerk met onze wens voor
een voorspoedig herstel en onze
hartelijke groet gegaan naar
Stien Kampen, Cocky Pierik, Geertje
de Vries en Patrick Boshuizen.

Als u iemand wilt voordragen voor
een bloemengroet, neemt u dan
contact op met Beatrijs Bulder
(beatrijsbulder@hotmail.com) of
stuur een mailtje naar [consistorie@
protestantsegemeenteblaricum.nl](mailto:consistorie@protestantsegemeenteblaricum.nl).

Met vriendelijke groet,
Het Consistorie

Cie. Kruispunt

Uitje in de buurt

Op 28 november organiseert de
werkgroep voor onze 70-plussers
het Uitje in de buurt. We bezoeken
dan de Kerstmarkt bij Vaarderhoogt

in Soest. In het pittoreske dorpje in
Anton Pieck stijl zijn vele winkeltjes
met de meest uiteenlopende
kerstwaren. Het kind in de kribbe in
de levende kerststal omgeven door
kerststerren voor in de boom en op de
vensterbank maakt het kerstverhaal
compleet. We vertrekken om 13.30
uur vanaf het Oranjeweitje.
Opgeven kan bij Anne-Marie de Fouw,
06 2123 0727.

Koffieochtenden

Op de vrijdagen 15 november en 6
december zijn van 10.00-12.00 uur
de gezellige Koffiepunt-ochtenden in
het Achterom.

Vrijdag 20 december is er van
11.00-13.00 uur Kerstkoffie-ochtend
en mag u, als u dat leuk vindt, een
kerstgedicht of kerstlied a capella of
op CD laten horen. Tezamen toeleven
naar de geboorte van het Kerstkind!
U bent welkom. Voor info:
Tiny de Wit, 06 2789 3104 of
Bep Boekensteijn, 06 5310 1347.

Alvast een gezegende kersttijd
gewenst door *Bep, Monique, Tiny &
Anne-Marie*, namens Cie. Kruispunt,
Achterom 1, 1261 EE Blaricum.



College van Diakenen

Collecteverantwoording

September 2024

| <i>doel</i> | <i>cont. + bank</i> | <i>incl. uplift</i> |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01 Hart v. Kinderen | 135,70 | 700,00 |
| 08 Exodus | 155,05 | 650,00 |
| 15 KiA Colombia | 270,50 | 850,00 |
| 22 Pax (vredesweek) | 204,40 | 850,00 |
| 29 Sumatra-Medan | 321,70 | 1.650,00 |
| TOTAAL | 1087,35 | 4700,00 |

Alle bedragen in euro's

Hartelijk dank voor uw gaven.

De diaconie heeft een extra gift van
€ 2000 voor noodhulp in Libanon
gegeven in verband met de oorlog.

Met vriendelijke groet,
Pieter Schreur, penningmeester

Kinderdienst

In de kinderdienst van 13 oktober hebben we een doosje geknutseld en versierd. Daarin hebben we briefjes gedaan waarop we schreven wat gratis en voor niks is. Bijvoorbeeld vrienden, familie, muziek, het koninkrijk van God en de natuur. De kinderen waren erg dapper door voor in de kerk hun doosje te laten zien en te vertellen wat ze op de briefjes in hun doosje hadden geschreven.

Dit allemaal naar aanleiding van een rijke man die wilde weten hoe hij in het koninkrijk van God kon komen. Hij deed erg zijn best met goede daden, maar zijn hart was niet volledig aan God gewijd. Voor een kameel is het makkelijker door het oog van de naald te gaan, dan voor een rijke om in het koninkrijk van God te komen.

Kun jij alles loslaten om Jezus te volgen? We hebben naar het lied geluisterd: *Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles ontvangt u bovendien. Hallelu, Halleluja!* Kortom: het koninkrijk van God is gratis en voor niks!

De volgende kinderdiensten zijn **10 november, 1 december** en met Kerst, **25 december**.

NB: Het is voor de leiding belangrijk om te weten welke gastkinderen en/of kleinkinderen Eerste Kerstdag naar de Kinderdienst komen. Dit in verband met attenties voor de kinderen. Naam en leeftijd kunt u doorgeven aan Beatrijs Bulder, beatrijsbulder@hotmail.com 06 2427 3358. Ook voor informatie kunt u bij haar terecht.

Tot ziens! *Beatrijs Bulder*



Van de Kerkenraad

Na de toetreding van Trudy Baan tot het college van ouderlingen en van Bertien Estié tot de diaconie is de bezetting van de kerkenraad redelijk op niveau.

Het is u waarschijnlijk opgevallen dat de koster zich af en toe laat assisteren door een hulpkoster in de persoon van Patrick Boshuijzen. Patrick is echter onlangs om gezondheidsredenen teruggetreden. Hoewel Jan van Vembde zich bereid heeft verklaard de begeleiding van de lezingen van het Kerkcafé over te nemen wordt er nog gezocht naar vervanging voor de overige door Patrick vervulde taken. De koster en het College van Kerkrentmeesters verwelkomen suggesties uwerzijds.

Ook voor de tafelgesprekken in de Torenhof zijn mensen nodig. De gesprekken vinden twee keer per maand op woensdagochtend plaats. Er nemen vier tot zes personen per keer aan deel. Zij worden opgehaald uit hun kamer, naar de gespreksruimte gebracht en na afloop van de gesprekken naar de eetzaal begeleid. Tot voor kort zetten zich

daarvoor twee vertegenwoordigers van onze gemeente in, maar op het ogenblik is daarvan alleen nog Gradie Hoekstra beschikbaar. Om de voortgang van de gesprekken zeker te stellen wordt assistentie gezocht. Als u zich daarvoor beschikbaar wilt stellen, neemt u dan contact op met Joke Krijnen-Kriek, joke.krijnen@hotmail.com.



Foto: Bram Veerman

De autodienst voor mensen die moeite hebben de zondagse kerkdiensten zelfstandig te bereiken is de laatste tijd wat in het slop geraakt. Mocht u van deze dienst

gebruik willen maken, meldt u dit dan uiterlijk vrijdagavond vóór 20.00 uur bij Jan van Vembde, 06 5518 2065.

De kerkenraad heeft met enthousiasme een enige tijd geleden aangeboden en inmiddels gerestaureerd oud kerkboek in ontvangst genomen. Het zal binnenkort op een centrale plaats in de kerk worden neergezet, zodat u het kunt bekijken.

Ook een onlangs aangeboden, door de Blaricumse kunstenaar Gerard Klein vervaardigde, tekening van de Dorpskerk op plexiglas werd met dank door de kerkenraad aanvaard.

De kerkenraad zal zich de komende tijd intensiever bezig houden met de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van de verduurzaming van de gebouwen, maar ook op doelen waarvoor de kerk beschikbaar gesteld zou kunnen worden. In dit verband zou onder andere lering kunnen worden getrokken uit de ervaringen van de PGL. Daarom hebben beide kerkenraden afgesproken met enige regelmaat samen te komen.

Bas Reitsma, voorzitter



College van Kerkrentmeesters

Collecteverantwoording

De verantwoording over de ontvangen bedragen via collectes en de QR-code komt in het volgende nummer van Onderweg.

Collecterooster

- 17-11 Pastoraat eigen gemeente
- 24-11 Onderhoud kerkhof
- 01-12 Verlichting en verwarming
- 08-12 Cie. Kruispunt
- 15-12 Koffiedrinken na de dienst

Met hartelijke groet,
namens het College van Kerkrentmeesters
Henk Aertsen, voorzitter



Bladharken op het kerkhof bij de Dorpskerk

Het herdenken van overledenen komt in veel godsdiensten voor, elk met eigen gebruiken en tradities. De joden gedenken hun overledenen rond Rosj Hasjana (het joods nieuwjaar) dat dit jaar begin oktober viel. Bij het graf worden gebeden uitgesproken en er wordt een steen op gelegd.

In de Rooms-Katholieke kerk worden de overledenen herdacht op Allerzielen, dit jaar op 2 november. De graven worden gereinigd, er worden bloemen gelegd en er worden kaarsen aangestoken.

In de protestantse kerken worden de overledenen herdacht op Zondag Voleinding, de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

In de Dorpskerk is het daarnaast traditie op de zaterdag hieraan voorafgaand het kerkhof netjes te maken. Het is volop herfst en de bomen hebben hun blad vrijwel verloren, dus is het tijd voor het jaarlijkse bladharken. Deze traditie stamt uit de tijd dat onze toenmalige hulpkoster Cees Calis in zijn blauwe overall en op zijn klompen de vrijwilligers aanstuurde.

Al geruime tijd vindt het bladharken plaats onder de



bezielende leiding van onze kerkhofbeheerder Harry van Schaik. Dit jaar op zaterdag 23 november. Harry begint zelf rond 8.30 uur met het aanharken en het storten van het blad op onze composthoop, maar verwelkomt met plezier een ieder die deze ochtend tijd heeft om dit klusje met elkaar uit te voeren. Aanmelden is niet nodig, maar het zelf meenemen van een bladhark en/of bladblazer natuurlijk wel.

Tijdens de pauze in de consistorie is er koffie of thee met koek.

Harry ziet u/jou graag op:
**zaterdag 23 november 2024,
vanaf 8.30 uur.**

Foto: Bram Veerman





Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Johanneskerk

Naarderstraat 5, 1251 AW Laren

Ontmoetingskerk

Kerklaan 41, 1251 JS Laren

Contactpersoon koster

Renee Kuperus, 06 5395 3458

Predikant

ds. Benedikte L. Bos
Bisschopswaarde 3
1251 TX Laren
06 4137 3021
predikant@pglaren-eemnes.nl

Contactpersonen

Betty van Dillen, *scriba*
scriba@pglaren-eemnes.nl, 06 1635 2526

Sylvia Kuperus, *assessor*

sylviakuperus@ziggo.nl, 06 2036 6275

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk

Rieke Swaan, 06 2321 1508
Paula Cnossen, 06 4546 2229

Correspondentieadres

PGLE
www.pglaren-eemnes.nl
webmaster@pglaren-eemnes

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

Renee Kuperus, Wally Moesweg 18
1251 AT Laren, r.kuperus@kuperus.nl,
06 5395 3458

Penningmeester:

Co Swaan, P.C. Hoofdweg 45, 1217 RJ Hilversum
06 4028 3340

Bank: NL39RABO0334939577

t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Reservering/huur kerk(zalen)

Renee Kuperus, 06 5395 3458

Collectebonnen:

2 x 20 bonnen voor € 41
NL58RABO01573192 37, t.n.v. PGLE,
o.v.v. Collectebonnen

College van Diakenen

Voorzitter: Ruud Ham,
vzdiaconie@pglaren-eemnes.nl

Penningmeester: Jan van Hamond,
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,
jvhamond@xs4all.nl, 035 531 1888

Diakonie: NL47RABO0334902282
t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Zending
NL47RABO 0334 9022 82 o.v.v. Zending

Kerkelijk Bureau

H. Docter, Velthuijsenlaan 21,
1251 KK Laren, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kinderdienst

Oppasdienst: Joke Duurland, 06 4644 8086
Kinderdienst: Leo Verhoef, 06 5188 7540
Godly play: Marjolijne Yska, 06 1262 4880



Uit de gemeente

Bloemengroet



Foto: Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de bloemen uit de kerk als gebaar van verbondenheid naar:

David Heijns – Baarn

Jolanda van Woerden – Eemnes

Jeanet Kirchner-Van Renselaar – Huizen

Mevrouw Hubeek – Laren

Anneke en Erik Fleurbaaij – Laren

Ank en Jan Overzee – Eemnes

Marijn Calis – Eemnes

Mevrouw Goldschmeding – Laren

Mevrouw Van der Veer-Unema – Laren

Gea Freriks – Eemnes

Margreet van Hooff - Laren.

Wie iemand van binnen of buiten de gemeente wil voordragen voor de bloemengroet kan zich wenden tot:

Rieke Swaan-Velthuijsen

06 2321 1508

riekeswaan@hotmail.com

Lekkerkerk

**VANAF NU GAAT LEKKERKERK
STARTEN OM 17.30 uur!!**

Iedere laatste donderdag van de maand wordt er door een groep enthousiaste vrijwilligers een maaltijd bereid voor mensen die gezamenlijk willen eten. De volgende maaltijd is op 28 november om 17.30 uur in de

bovenzaal. We kunnen 35 mensen kwijt, en helaas: vol is vol. De kosten zijn € 5. Opgeven kan tot 24 november op de lijst achterin de kerk of bij Ineke Yska, 06 1421 0212.

Het kerstdiner van Lekkerkerk is dit jaar op 19 december om 17.30 uur. De kosten voor het kerstdiner zijn € 10. Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij Ineke Yska of op de lijst achterin de kerk.

Paula van Hamond, namens alle Lekkerkerkers

Van het kerstcomité

Als bijlage bij deze Onderweg vindt u een brief van het kerstcomité waarbij wij u vragen om een financiële bijdrage.

Dit jaar hebben we weer een Paasmiddag kunnen organiseren en in de zomer een High Tea in Grand Café Eemland in Eemnes. Het waren zeer geslaagde bijeenkomsten. Tijdens de Paasmiddag ging onze predikant Benedikte Bos voor het eerst voor. En hoewel ze studieverlof had, was ze toch aanwezig tijdens de High Tea. Inmiddels kijken we alweer vooruit naar Kerst.



Onze kerstviering zal gehouden worden op dinsdagmiddag 17 december om 15.30 uur in de Ontmoetingskerk. Ds. Benedikte Bos zal de overweging voor haar rekening nemen en er zullen een paar mensen uit het kerkkoor aanwezig zijn om o.l.v. Job de Bruijn enkele liederen te zingen. Op zaterdagmorgen 14 december brengen wij onze jaarlijkse kersttenties rond. Rest mij nog u te vragen of u onze brief wilt lezen en een bijdrage wilt overmaken, zodat wij de activiteiten voor onze oudere gemeenteleden kunnen blijven organiseren. Bij voorbaat danken wij u hartelijk voor uw gift.

Namens het kerstcomité,
Betty van Dillen



Op 18 oktober is er een bezinningsavond gehouden voor en door de kerkenraadsleden. In deze tijd van kerkverlating in het algemeen kun je met elkaar hoofdschuddend blijven zeggen dat dat toch zo jammer is, maar je kunt deze signalen ook op een andere manier bekijken en een positieve draai geven door jezelf af te vragen: **Waarom blijf ik eigenlijk??** Wij zijn blijvers. In deze tijd blijven we betrokken bij de kerk, blijven we geloven. Dat is niet zomaar. Al zouden we in alle gewoel van de tijd soms bijna vergeten waarom we blijven.

Tijdens de bezinningsavond zijn we begonnen met een gezamenlijke maaltijd om daarna met elkaar in gesprek te gaan over onze motivatie om te blijven. Onder leiding van Nelleke Plomp, theoloog en onder andere redactielid van het Ouderlingenblad deelden we in kleine groepjes onze verhalen. Persoonlijk, wellicht kwetsbaar. Dit was een motivatie voor onszelf, de kerkenraad en de gemeente om vol te houden en elkaar vast te houden. De avond werd als zeer waardevol ervaren en dit thema zal wellicht in deze - of een wat andere - vorm in de toekomst ook bij andere groepen gebruikt gaan worden.



Foto: Rineke Ooykaas

In de afgelopen periode zijn er twee mensen tijdens de kerkdienst onwel geworden. Om te weten hoe te handelen op zo'n moment is er een protocol opgesteld. Dit protocol / noodplan zal op een paar plekken in de kerk komen te liggen en bekend zijn bij diegenen die dienst hebben.

Tijdens de vergadering van 22 oktober heeft de bouwcommissie het voorlopig ontwerp van de aanbouw van de Johanneskerk gepresenteerd aan de kerkenraad en op 27 oktober, na de dienst, aan de gemeenteleden. Binnenkort is er een informatiebijeenkomst met de omwonenden en daarna zal de commissie aan de slag gaan om een definitief ontwerp te maken dat ingediend zal worden voor de vergunningaanvraag.

Namens de kerkenraad wens ik u een mooie herfstperiode toe,
Sylvia Kuperus

Waarom ik blijf (1)

In aansluiting op het onderwerp dat in de kerkenraad is besproken ('Waarom blijf ik eigenlijk?') nodigt de redactie gemeenteleden uit om te verwoorden waarom ze blijven. Jan de Waard trapt af. Als u ook een bijdrage wilt leveren, neem dan contact op met de redactie (avankalsbeek@ziggo.nl).

Toen ik hier in 1982 voor het eerst in de kerk kwam, sprak een mevrouw die achter mij zat me aan met de volgende woorden: 'Bent u nieuw of bent u gast?' Ik was inderdaad nieuw, maar voelde me ook gast. Met dat vriendelijke welkom was ik blij ver-rast. In de kerk van Laren voelde ik me al snel thuis. Hier is ruimte om te zeggen dat we niets zeker weten, om vragen te stellen over zingeving en daar, regelmatig aarzelend, met elkaar antwoorden op te vinden. Die antwoorden vinden we niet alleen in de kerkdiensten, maar ook tijdens andere activiteiten, bijvoorbeeld in het Winterprogramma en in individuele gesprekken.

Ik blijf ook omdat ik me thuis voel in een lange traditie, niet alleen binnen mijn familie die gemengd hervormd, katholiek en gereformeerd is. Ik voel me verbonden met de kerk van alle tijden en niet alleen met de kerk, ook met de wereld van de synagogen. De verhalen uit het eerste testament en de interpretatie die Jezus eraan gaf blijven een bron waar ik nu nog uit kan putten in onze zoektocht naar hoe we dienen te leven en zo het goede te zoeken voor de wereld.

Dat ik God nodig heb kan ik niet zo makkelijk zeggen. Ik kan ook niet zo makkelijk zeggen 'zo is God'. Het is niet voor niets dat in de joodse traditie geen eigen naam voor hem of haar bestaat. Wel voel ik me gekoesterd door iets wat het menselijke overstijgt en wat mensen God noemen.

Wat ik ook zou missen als ik niet zou blijven zijn de rituelen bij sleutelmomenten in de reis van ons leven zoals doop, huwelijk en begrafenis. Ik voel me dan vaak even opgetild en 'zie dan, soms even' om met Oosterhuis te spreken.

En dan de muziek en het met elkaar zingen. Dan gebeurt er iets dat niet onder woorden te brengen is.

Jan de Waard



Foto: Rineke Ooykaas



Op zaterdag 21 december vindt weer de jaarlijkse Herderstocht plaats, een wandeltocht door Eemnes met als titel 'De moeite waard'. De tocht voor jong en oud heeft een afstand tussen de twee en drie kilometer. Onderweg kom je een achttal scènes tegen waarbij het oude Bijbelverhaal van de geboorte van Jezus op eigentijdse wijze wordt verteld, gespeeld en gedanst. Waarschijnlijk kom je ook nog dieren tegen...

De tocht start bij het Huis van Eemnes en eindigt in de Nederlands-Hervormde Kerk. Kaartjes voor deze spectaculaire tocht worden verkocht bij Primera in Eemnes. Ze kosten € 2 en zijn verkrijgbaar vanaf 6 december. Kinderen t/m 4 jaar kunnen gratis deelnemen. We lopen ook dit jaar met de kinderen van de kinderdienst. We hebben vijftig 'vrij'kaartjes. Wilt u met deze groep meelopen dan kunt u zich opgeven op de lijst achterin de kerk. De groep start om 17.15 uur. Wilt u op een andere tijd lopen, dan kunt u zelf kaarten kopen bij Primera.

De organisatie ligt in handen van de vier kerken die Eemnes rijk is: de Nederlands Hervormde kerk, de Evangelische Gemeente Eemnes, de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes en de Rooms-Katholieke Sint Nicolaasparochie. We hopen u allen tegen te komen tijdens dit mooie evenement!

Linda van Gelder



College van Diakenen

De diaconie gaat twee zogenaamde waakmanden voor de Eemhof in Eemnes faciliteren. Deze manden zijn voor familieleden die waken bij een bewoner in de laatste levensfase. De mand bevat voorwerpen om het wachten te veraangenamen zoals een dekentje, tijdschriften, een puzzelboek, kleurpotloden, een leeslampje.



Onze diaconie heeft van een stichting een 'schenking onder voorwaarden' ontvangen. Overeengekomen is dat driekwart van de schenking wordt aangewend voor de doelen en het soort doelen dat de stichting ondersteunde, de steun aan kwetsbare jongeren. Het streven is om in tien jaar dit vermogen af te bouwen naar nul. Een kwart van het geld mogen wij als diaconie vrijelijk besteden aan doelen die wij kiezen. De stichting heeft de betalingen aan de door hen gekozen doelen voor 2024 nog gedaan en afgerond, vanaf 2025 nemen wij die werkzaamheden over. De stichting zal zichzelf binnen afzienbare tijd opheffen.

De PKN eist een bepaald beleggingsbeleid met betrekking tot het in stand houden, c.q. het vergroten van het vermogen. Probleem: ons beleid is niet gericht op groei van het vermogen maar juist op krimp. Onze penningmeester gaat uitzoeken hoe we een en ander binnen de gewenste kaders en regels kunnen realiseren.

Op 13 december gaan we minimaal vijftig kerstpakketten samenstellen. Op 15 december staan ze zichtbaar in de kerk en 17 december worden ze naar de Voedselbank gebracht. Het is mogelijk om (een deel van) een kerstpakket te sponsoren. Zie hiervoor onze nieuwsbrief: www.pglaren-eemnes.nl onder 'diaconie'.

Als diaconie pleiten we voor het aanschaffen van Fair Trade koffie en thee en dergelijke, in bredere zin streven we naar een Groene Kerk. Met name voor de eventuele uitbouw van de Johanneskerk vinden we dit belangrijk.

Ruud Ham, voorzitter

Collecteverantwoording

Juli

| | | |
|-------|---------------|--------|
| 07-07 | Voedselbank | 755,80 |
| 14-07 | Solar Cooking | 233,95 |
| 21-07 | Timon | 235,70 |
| 28-07 | Hulp dichtbij | 281,30 |

Augustus

| | | |
|-------|---------------|--------|
| 04-08 | See You | 229,55 |
| 11-08 | KiA Pakistan | 226,20 |
| 18-08 | Pit Pro Rege | 173,50 |
| 25-08 | Hospice Kajan | 238,35 |

De diaconie vult de collectes zo nodig aan tot € 350. De collecte voor de Voedselbank is aangevuld tot € 875 en inmiddels door Marjo de Jager in overleg met uitgiftepunt Laren ook al besteed aan vijfhonderd pakken melk en tweehonderd pakken koffiepaden.

Jan van Hamond

Open Johanneskerk

Deze zomer zijn van 6 juli t/m 14 september de deuren van de Johanneskerk open geweest op zaterdagmiddagen van 14.00 – 17.00 uur. We hebben in deze periode 427 bezoekers ontvangen, variërend van kerkelijke gemeenteleden, dorpelingen en winkelend publiek tot bezoekers van Singer uit alle windstreken.

Sommigen willen een kaarsje aansteken, anderen lopen nieuwsgierig naar binnen om daarna weer snel te vertrekken. En er zijn bezoekers die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de kerk, in de restauratie, het beeld zonder naam, het orgel of hoe de kerk wordt gebruikt.

Al met al is het de moeite waard om deze jarenlange traditie te continueren. Rond de Kerst zullen we proberen weer enkele zaterdagen de deuren te openen en uiteraard ook in de zomer van 2025.

Wilt u ook op zo'n gezellige zaterdagmiddag onze gasten verwelkomen, zodat het bestaande team wat minder belast wordt? Meldt u zich dan bij Liesbeth Lemckert (ne.lemckert@planet.nl) of bij ondergetekende (karelenjokehagen@gmail.com)

Karel Hagen

Kinderdienst

We hebben de afgelopen weken weer leuke kinderdiensten gehad met gezellige momenten. Bijzonder was de doop van Marijn Calis. Alle kinderen hebben een berichtje geschreven voor Marijn.



Foto: Rineke Ooykaas

Afgelopen zondag was er Godly Play en hebben de kinderen geluisterd naar het verhaal van Sint Maarten. Daarna hebben ze een lampion gemaakt waarmee ze afgelopen maandag langs de deuren zijn geweest, terwijl ze de mooiste liedjes zongen, die we tijdens het maken van de lampionnen hebben geoefend.

Groetjes van de leiding van de kinderdienst,
Famke, Leo, Joke, Ineke en Marjoleine

Wie zet jij in het *Licht*?

Dit jaar wordt de kerstboom in de Ontmoetingskerk in de adventsperiode versierd met bijzondere kerstballen: papieren kerstballen waarop iedereen die dat wil iemands naam, foto of een kort verhaal kan plaatsen. Dat kan zijn omdat die persoon gemist wordt, omdat hij belangrijk voor je is, omdat je je zorgen maakt om haar, omdat je dankbaar bent voor hen, etc.

Je kunt de kerstbal voor of na de kerkdienst ophangen, maar ook op de volgende tijden is de kerk open voor koffie, kransjes en kerstballen: 3, 10 en 17 december van 10.00 - 11.30 uur. Je bent van harte welkom voor een gezellig momentje samen.

Op kerstavond worden de lichtjes in de boom aangedaan. Zo zetten we al deze dierbare mensen in het licht en hebben ze een bijzonder plekje tijdens onze kerstvieringen. Op 5 januari kunnen de kerstballen mee naar huis genomen worden.

'Wie zet jij in het licht' is een onderdeel van het Winterprogramma.





Kerkdiensten

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk worden uitgezonden via kerkomroep.nl en zijn ook te volgen via Facebook en YouTube. Diensten van de Dorpskerk zijn te zien via kerkdienstgemist.nl/stations/2263. U kunt ook de gratis app downloaden.

Zondag 17 november 2024

| | | |
|-----------------|-----------|--------------------|
| De Dorpskerk | 10.00 uur | ds. S. de Vries |
| Ontmoetingskerk | 10.00 uur | ds. B. L. Bos |
| Stichtse Hof | 10.45 uur | ds. M. Randt |
| Theodotion | 10.30 uur | W. Huis in 't Veld |

Zondag 24 november 2024, Gedachtenisondag

| | | |
|-----------------|-----------|--------------------|
| De Dorpskerk | 10.00 uur | ds. J. A. Zeilstra |
| Ontmoetingskerk | 10.00 uur | ds. B. L. Bos |
| Theodotion | 10.30 uur | ds. R. Buijs |

Zondag 1 december 2024, Eerste Advent

| | | |
|-----------------|-----------|--------------------|
| De Dorpskerk | 10.00 uur | ds. J. A. Zeilstra |
| Ontmoetingskerk | 10.00 uur | ds. B. L. Bos, HA |
| Theodotion | 10.30 uur | drs. A. van Voorst |

Zondag 8 december 2024, Tweede Advent

| | | |
|-----------------|-----------|-----------------|
| De Dorpskerk | 10.00 uur | ds. C. van Dorp |
| Ontmoetingskerk | 10.00 uur | drs. J. Greven |
| Theodotion | 10.30 uur | ds. I. Smedema |

Zondag 15 december 2024, Derde Advent

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------|
| De Dorpskerk | 10.00 uur | ds. J. A. Zeilstra, HA |
| Ontmoetingskerk | 10.00 uur | ds. B. L. Bos |
| Stichtse Hof | 10.45 uur | pastor I. Duursma |
| Theodotion | 10.30 uur | W. Huis in 't Veld |

Vrijdag 20 december 2024

| | | |
|--------------|-----------|-------------------------|
| Johanneshove | 10.30 uur | pastoor N. van der Peet |
|--------------|-----------|-------------------------|



Foto: Bram Veerman

ONDERWEG

Onderweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente Blaricum protestantsegemeentebларicum.nl en de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes pglaren-eemnes.nl

Redactie

H. Aertsen, J.A. Zeilstra, B. L. Bos, A. van Kalsbeek (eindredactie)

Correctie

B. Veerman, S. Visser

Fotografie

R. Ooijkaas, H. van Schaik, B. Veerman

Opmaak en druk

Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen

Bezorging / Abonnementen

Protestantse Gemeente Blaricum:
L. van Deutekom, 't Erf 8,
1261 NB Blaricum, 06 4297 1845
leo@vandeutekom.org

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes:
H. Docter, Velthuisenlaan 21,
1251 KK Laren NH, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kopij insturen

Kopij voor alle rubrieken sturen naar:
onderweg@protestantsegemeentebларicum.nl

Vermeld in de onderwerpregel altijd voor welk onderdeel de kopij bestemd is (PGL of PGB) en zo mogelijk voor welke rubriek. Instructies voor het aanleveren van kopij kunt u bij de redactie aanvragen.

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten bij ruimtegebrek en om aangeboden berichten niet te plaatsen.

Data waarop de kopij bij de redactie binnen moet zijn en de verspreidingsdata voor de volgende nummers:

| Nr | Kopij | Verspreiding |
|----|----------|--------------|
| 10 | wo 04-12 | za 21-12 |

2025

| | | |
|----|----------|----------|
| 01 | wo 08-01 | za 25-01 |
| 02 | wo 12-02 | za 01-03 |

De sluitingsdatum voor inzending van kopij voor het eerstvolgende nummer van Onderweg is:

WOENSDAG 4 DECEMBER 2024